

# reis Sicilie

27 augustus

We zijn om 8u30 vertrokken met een km stand van 79 990.

Gereden Brussel, Luxemburg, Metz, Nancy, Luneville, Saint-Die-Les-Voges, Colmar. Om 16u45 waren we in Voegtinshoffen, waar we bij Domaine Kehren geslapen hebben via France Passion.

28 augustus

Gisteren nog een wijndegustatie gehad en na een rustige nacht zijn we om 9u20 vertrokken. Via Mulhouse waren we vlug in Zwitserland. 40euro voor een vignet betaald. Via Luzern, over de Gothard pas en Lugano waren we om 18u in Como, waar we op Camping No Stress overnacht hebben. De camping is niet zo speciaal, maar goed gelegen, niet ver van de snelweg.

29 augustus

We vertrekken rustig om 12u. Een half uur later staan we aan de kant met platte band. Gelukkig dicht bij een afrit. Met hulp van de autostradewacht wordt de pechverhelping gebeld en om 15u20 zijn we weer op de baan en 275 euro armer. We rijden nog tot Modena, waar we op International Camping gaan staan. Echt geen aanrader, heel lawaaierig van de autostrade en vrachtwagens, was 36.4 euro.

30 autustus

We vertrekken om 8u20 en rijden via Firenze, langs Roma en Napoli en beladen om 16u30 op een camperplaats voorbij Salerno, Ponte Cagnano. We betalen 25 euro, enkel cash. Je staat bij een pizzeria, die gesloten is. Er is electriciteit en water aanwezig. Je kunt er niet lozen. De stranden, aan de overkant van de weg, zijn allemaal betalend.

31 augustus

We vertrekken om 9u en zijn om 14u aan de overzet in San Giovanni. Een ticket is 57 euro. We kunnen direct mee en zijn een half uurtje later op Sicilie. We hebben 2400 km gereden

In Messina nemen we de autostrade tot Milazzo, 2 euro, en zijn om 15u45 op de camperplaats, Agriturismo Il Gelsomino. De plaats is overgenomen en ze zijn volop bezig met het te moderniseren. Het zijn mooie plaatsen met alle voorzieningen, zelfs een zwembad. Enkel nadeel is dat er weinig schaduw is.

1 september

We rijden verder langs de kust en stoppen regelmatig om van het uitzicht te genieten of een dorpje te bezoeken. Om 13u zijn op op Camping Costa Ponenta in Cefalu. We genieten de rest van de dag van de zon, het zwembad en het strand en de zee. De camping ligt iets buiten het stadje, het strand is via trappen te bereiken. We zwemmen in zee, de temperatuur is echt ideaal, zalig.

2 september

We nemen de bus naar Cefalu. De rit duurt ong 20 min, een ticket is 1.2 euro. We wandelen eerst langs de zeedijk, slenteren door de straatjes en bezoeken de Duomo. 'S middags eten we een broodje uit een gekende zaak, waar we 20 min in de file moeten staan, maar het was zeker de moeite, zo lekker. Rond 16u zijn we terug op de camping en gaan we nog zwemmen



3 september

We vertrekken terug , 42 euro betaald voor de 2 nachten. We rijden via Palermo naar de Kathedraal van Monreale. Is wel een hele ervaring, zelfs al is het maar op de ringweg van Palermo. Auto's van rechts en links, zonder rekening te houden met de verkeersregels en dan nog al die brommertjes er tussen. Je hebt echt de indruk om geen ogen genoeg te hebben.

We parkeren op de parking van de kathedraal, het is er helemaal niet druk, we waren er om 11U30. Het is echt de moeite om die te bezoeken.

We rijden naar een camping iets buiten Palermo, in Sferracavallo, om morgen met de trein naar Palermo te gaan. Camping Degli Ulivi. Gelegen iets buiten het centrum tussen de olijfbomen.

4 september

Het heeft het 2de deel van de nacht heel de tijd geonweerd en geregend. Als we wakker worden staan we in 10 cm water. We raadplegen de weersverwachtingen en die voorspellen voor de rest van de dag regen. In zo een

weer wil ik niet heel de dag in Palermo ro(5nd lopen. Aan de andere kant voorspellen ze veel beter weer. We besluiten verder te rijden. Jammer van Palermo

We rijden naar de opgravingen van Segesta. Het is maar een uur rijden, maar daar is het mooi weer. Er is voldoende parkeergelegenheid. We bezoeken eerst de tempel en wandelen dan naar het theater, een hele klim in die warmte. Er is ook een treintje, maar wij stappen liever.



We vertrekken terug rond 14u30 en rijden naar Trapani. Daar nemen we de kabelbaan naar Erice. Er is een grote parking aan de kabelbaan met voldoende plaats voor de camper. Erice is een mooi middeleeuws dorp, met mooie uitzichten tot aan zee. We wandelen wat rond en zijn om 18u30 terug beneden



We rijden naar Area di Villa Maria in Marausa Lido. Het is bijna donker als we er aankomen. De eigenaars zijn een ouder echtpaar. Het is er erg verouderd en niet echt netjes naar mijn idee. Ze zijn wel erg vriendelijk.

5 september

We betalen 24 euro, enkel cash en vertrekken terug rond 10u. We rijden naar Marsala. Daar het zondag is is het er erg rustig en vinden we vlug parkeerplaats, zelfs dicht bij het centrum. De zondag is het gratis parkeren. We wandelen wat rond in het gezellige centrum en bezoeken een paar kerken.





's middags gaan we eten in een strandtent en rijden naar de camperplaats van Mazara del Vallo. CP Giardino Dell Emiro. Heel mooie en nette camperplaats, met alle voorzieningen gratis, ook douches en toiletten. Vriendelijke en behulpzame eigenaar.

6 september.

Voor 1 euro per persoon wordt je naar het centrum van Mazara gebracht. Daar maken we gebruik van, want te voet is het wat te ver. Eerst maken we een wandeling langs de zeedijk en gaan dan het centrum in, vooral de kathedraal is heel mooi

7 september

We betalen 44 euro voor de 2 nachten op de cp. We rijden naar Selinute en

bezoeken daar de opgravingen en de tempels.



We rijden na ons bezoek naar Camping la Palma in Contrada Fiori Sud, schaduwrijke camping aan zee. Het sanitair is verouderd maar proper. De toegangsweg is wat smal. We gaan nog wat aan het strand zitten en zwemmen.

8 september

We betalen 24 euro en rijden verder naar Sciacca. We parkeren de camper aan de haven en na vele trappen zijn we in het centrum. Na onze wandeling kopen we vis aan de haven en rijden we verder.

Daarna rijden we naar Scilla Dei Turchi, parkeren de camper op een privé parkeerplaatsen betalen 5 euro voor een halve dag. Eerst kijken we bij de uitzichtpunten en wandelen dan naar beneden tot aan de rotsen. Doen een tarrasje en rijden naar Agrigento, naar Camping Valle Del Templi om morgen naar de tempels te gaan.



9 september

We gaan met de bus naar de vallei van de tempels, het grootste en meest bekende tempelcomplex van Sicilie

Terug in de camping zijn we blij in het zwembad te kunnen duiken. Is toch wel vermoeiend in al de warmte. 'S avonds gaan we pizza gaan afhalen.





10 september

We betalen 40 euro voor de 2 nachten en vertrekken terug. We moeten een heel eind rijden vandaag. We gaan landinwaards naar Piazza Armerina, waar we de Romeinse villa met mooie mozaïeken vloer bezoeken. Villa Romana del Casala. Heel indrukwekkend en zeker als je bedenkt dat dit allemaal met mozaïekjes gemaakt is. Door Piazza Armerina rijden vond ik wat moeilijk, maar bij de villa is er veel parkeergelegenheid. We rijden na ons bezoek terug naar de kust, naar Marina de Ragusa, waar we een paar dagen op camping Baia del Sole willen staan.



11 september

We nemen vandaag een rustdag. We wandelen langs de zeedijk tot in het centrum van Marina di Ragusa en doen een terrasje aan het strand. Ook dat is vakantie en dat vergeet ik soms al eens. Ik wil altijd overal alles gezien hebben

12 september

Vandaag rijden we met de auto naar Modica. We vinden plaats bij het station. We wandelen langs de hoofdstraat, gaan de Chiesa di San Pedro binnen en dan is het richting het oude Modica, met veel kerken en barokke gebouwen, een heeel veel trappen. 's Middags eten we een broodje bij de de Duomo. Modica is gekend voor zijn chocolade, die in tegenstelling tot Belgische, zonder room gemaakt wordt. Is wat korreilig



14 september

We gaan met de bus naar Ragusa. De halte is ong. 30 min stappen en de rit duurt ong. 40 min.

Ragusa bestaat uit 2 delen, Ibla en Superiore. Het oude, Ibla, staat vol met kerken en barokke gebouwen met balkonnen. Superiore is te bereiken door het beklimmen van 242 trappen, van boven heb je een mooi uitzicht op Ibla. Ragusa staat op de werelderfgoedlijst van de Unesco.



15 september

Voor onze 5 nachten hebben we 85 euro betaald op de camping.

We rijden naar Noto, naar de camperplaats, Area Noto, mooi gelegen tussen de citroenbomen. De Eigenaar brengt je met haar busje naar het centrum, waar we direct gebruik van gemaakt hebben. Ook Noto staat op de werelderfgoedlijst. Weer kerken, Palazzo's en barokke huizen.





16 september

We wilden wel nog een nacht blijven, maar de hond van de eigenaar kon die van ons niet met rust laten, wat voor wat spanning zorgde en we zijn vertrokken, hebben 24 euro betaald.

17 september

We rijden naar de camperplaats in Syracuse, Ippo Camper. Daar wordt ik echt niet vrolijk van, ligt achter een winkelcentrum, wat lawaai heeft en de campers staan echt op elkaar geparkeerd. We stonden onder een afdak van golfplaten, wat erg onaangenaam was. Het enige voordeel, je wordt naar het centrum gebracht en weer opgehaald, dus maar goed voor 1 nacht.

We hebben enkel het meest toeristische deel, het eiland Ortiga bezocht. Eerst langs de markt gekuierd en dan door de vele smalle straatjes, naar de kathedraal en het Archimedesplein (hij is hier geboren) tot aan de zee. We lunchen op een pleintje en verdwalen weer door de straatjes. Tegen de avond gaan we terug naar de camper.





17 september

We vertrekken terug, 21 euro betaald + 1euro/p voor de douche. Je kunt ook nog het archeologisch park bezoeken.

We rijden richting de Etna, naar Belpasso, waar we op camping Mons Gibel gaan staan. We maken een wandeling in de omgeving van de camping.

18 september

De campingbaas brengt ons naar de Etna in zijn busje. Het is natuurlijk goed te doen om zelf naar boven te rijden, je kunt dan daar overnachten ook. We nemen een ticket voor de kabelbaan en de bus die ons het verst mogelijk naar boven brengt, ik denk dat we 80 euro per persoon betaald hebben. Alhoewel je nog ver van de krater bent vond ik het wel de moeite. Wie nog verder wil met een berggids inhuren, alleen mag je niet verder.



19 september

We betalen 34 euro voor de camping.

We rijden langs de flanken van de Etna, via Zafferana Etna, naar de Alcantara kloof. Er is een camperplaats recht tegenover de ingang. Niet veel zaaks, wat lawaai van de baan en ik zou voor geen 100 euro het toilet willen gebruiken, maar wel praktisch. De kloof zelf is mooi, maar veel te toeristisch uitgebuit. We hebben 12 euro betaald om de wandeling langs de uitzichtpunten te maken en de kloof te bezoeken. Je kunt ook enkel de kloof bezoeken. In de kloof kun je door het water waden tot je niet meer verder durft.

20 september

We zijn verder langs de Etna gereden, langs Castigloine di Sicilia naar de noordkant. We hebben een paar wijnhuizen waar ze Etna wijn maken bezocht. Geslapen hebben we in Pasopisciario, in Agriturismo Etna wijn, een heel mooie cp, bij een wijnverbouwer, met zicht op de Etna. Er is ook een restaurant en er

worden huisjes verhuurd. Er is een zwembad aanwezig, propere toiletten en douches.

21 september

We staan wakker met een grote pluim zwarte rook die uit de Etna komt, wat een belevenis, je hoort hem tot hier bulderen. We blijven een hele tijd kijken en maken veel foto's, nadien maken we een wandeling door de wijngaarden, zonnen wat en gaan 's avonds eten, want het is mijn man zijn verjaardag.



22 september

We hebben 36 euro betaald voor de 2 nachten. We rijden naar de kust, naar Giardini Naxos. Daar zijn bij het centrum 2 camperplaatsen naast elkaar, Eden en Langani Parc. We kiezen voor de laatste. De plaatsen zijn allemaal op tegels. Er zijn ook grote plaatsen voor diegene die een maand of langer blijven.

Die zijn allemaal bezet. Er staan daar ook Belgen die overwinteren op Sicilie.

23 september

We nemen de bus naar Taormina. Je mag niet naar boven rijden met de camper. Is een mooie rit, met haarspeldbochten naar boven met mooie uitzichten. Taormina is heel toeristisch. We wandelen wat door de straatjes en bezoeken de kerk. Na de lunch gaan we naar het theater, wandelen nog wat rond en gaan terug met de bus



24 en 25 september zijn onze laatste dagen op Sicilie. Het was is wat minder, net als gisteren regent het af en toe, maar het blijft warm. We wandelen langs de zeedijk, gaan naar de markt en gaan onze laatste dag nog eens eten.

26 september.

We betalen 65,5 euro voor 4 nachten op de camping en te douchen. Zoals op zo veel plaatsen in Sicilie is het hier ook 1 euro/4 min om te douchen.

We nemen de autostrade tot Messina, betalen 2,4 euro en terug 57 voor de boot. We rijden terug naar de camperplaats bij Salerno en zijn er om 18u45.

27 september

We vertrekken om 9u20. We zijn om 11u50 aan de afslag Rome centrum. Daar we nog een paar dagen in Toscane willen blijven nemen we de afslag Chianciano (28.8 euro) en rijden naar de cp in Montepulciano, het is een grote parking en je betaalt 10 euro voor 24 uur. Je kunt er lozen, grijs water en wc. Het is een heel gezellig stadje, met veel wijnhuizen. Leuk om een namiddag rond te wandelen.

28 september

We maken een mooie rit door de Val d'Orcia, met de bekende uitzichten van de glooiende heuvels met cipressen omzoomde wegen. We bezoeken een paar mooie dorpen, Pienza (bekend om zijn Picorino), San Quirico d'Orcia, Montalcino en rijden nadien naar camping Colle Verde even buiten Sienna om morgen de stad te bezoeken.

29 september

Met de bus zijn we in 15 min in het centrum van Sienna. Eerst lopen we wat op de markt rond. We bezoeken de Duomo en de crypte en daarna gaan we naar het bekende Piazza del Campo. Daarna slenteren we nog wat door de straten en nemen de bus terug naar de camping. De Duomo is heel mooi en zeker de moeite om te bezoeken.

30 september

We hebben 71 euro betaald voor onze 2 nachten op de camping.

We nemen de SR222, de chiantigiana, de chianti wijnroute. Castellina in Chianti is het eerste dorp die we bezoeken, het heeft een camperplaats. Het volgende stadje is Panzano in Chianti, ook hier is een camperplaats. Onze bestemming was Greve in chianti met een mooie camperplaats, maar helaas is alles volzet. We vragen waar we kunnen overnachten, 10 km verder is er een camping, maar als we er aankomen is die reeds gesloten. We rijden dan verder naar een camping ergens in de buurt van Firenze. Camping Troghi in Il Poggetto, 20 euro



cash betaald.

1 oktober

Nu is het recht naar huis. Via Firenze, Modena, Milaan, Como, Lugano, door de Gothard tunnel. We stoppen voorbij de tunnel in Gurnellen naar de camperplaats, mooie gelegen aan de rivier. We betalen 15 euro, elec. is 5 euro.

2 oktober

Via Luzern, Besel zijn we om 11u in Frankrijk. Daar we pas morgenavond thuis moeten zijn hebben we nog wat tijd om in de Elzas Equisheim te bezoeken. Er is een camperplaats, waar je voor een paar uur of voor 24 uur kunt betalen. We maken de rondwandeling, mooie typische huizen met balkonnen vol geraniums.

Nadien rijden we nog naar Kaysersberg en maken ook daar een wandeling. Ook daar is een camperplaats.

Via St Die des Voges rijden we nog een eind. Het was de bedoeling om France Passion te gaan staan, maar de staanplaats is gewoon op de parkeerstrook langs de straat. Daar wil ik niet blijven slapen en we rijden naar de camperplaats in Lunveville. Het is met slagbomen en een automaat om te betalen, juist voor de camping. Een mooie plaats, bij het park van het kasteel, maar langs een drukke weg met wel wat lawaai.

3 oktober

Via Nancy, Metz, Luxemburg, Brussel zijn we terug thuis.

We hebben 5 200 km gereden.

