

Week 4, het vervolg ..Barcelos, en Braga, de “Bom Jezus”, Lindoso..

De grens over naar Spanje.. Santiago here we come..

Van s' morgens vroeg is het al een drukte in de omgeving van het grote plein.. De nationale feestdag lokt veel volk, en al van 's morgens loopt er volk tussen de kramen, die blijkbaar toch gedeeltelijk staan op een stuk waar de kermis niet is..

Gelukkig niet alleen prc-maden..maar ook authentieke portugees aardewerk , kleding, nuttige “gebruiksvoorwerpen” ..we tikken zelfs voor een prijsje een stevige rattenva op de kop..



S'Avonds gaan we nog een keertje terug voor de mooi verlichte kerk en straten



Het is middag als we op weg gaan naar Braga.. een dik half uur rijden...



▲

Parque Municipal de Campismo (sitecode: 29018)
 Camperplaats Braga / Norte [36 - 40>49 - 50>54] / Portugal

↶ ☆

Campercontact.com

ZAMRO Tot 20% Korting op alle producten van GEDORE Bekijk hier

Parque Municipal de Campismo
 Estrada Nacional 101, km 1
 4715-214 Braga
 Portugal

Bekijk op kaart

+

+

⋮

7,0

24 reviews

goede serviceplek - sanitair is maar 1 blok open (de oude naast de receptie) voldoet wel zolang er niet meer gasten zijn- Het centrum ligt op geen 2km, een half uurtje stappen langs goede voetpaden langs de "grote avenue"..

Estrada Nacional 101, km 1, 4715-214 Braga, Tel.: +351253273355 | E-mail: parque.campismo@cm-braga.pt , **GPS: N 41.53806, W 8.42222**

Verkeer op straat was goed hoorbaar. Niet overal satellietontvangst mogelijk door de bomen (die wel zorgen voor schaduw..elk voordeel heb z'n nadeel hé..)..Behulpzaam personeel. wc's zonder bril, geen closet papier ..zijn we intussen wel gewend.. maar weeral geen warm water om af te wassen is toch lastig..



Braga, een van de oudste steden van Portugal, is een bruisende studentenstad.

“Bracara Augusta” werd meer dan 2000 geleden door keizer Augustus gesticht en ligt op een van de belangrijkste Romeinse verbindingswegen van het Iberisch Schiereiland. Het was immers de bestuurlijke zetel van het keizerrijk. Later werd de stad door keizer Caracalla verheven tot hoofdstad van de Romeinse provincie Galécia, het huidige Gallicië. Het bisdom Braga is het oudste van Portugal en wedijverde in de middeleeuwen wat betreft macht en aanzien zelfs met Santiago de Compostela. Hier passeerde een van de pelgrimswegen naar Santiago toen deze cultus ten tijde van de christelijke herovering (Reconquista) en de stichting van Portugal meer bekendheid kreeg.

De Sé is ook de oudste kathedraal van Portugal en werd in de 12e eeuw gebouwd in opdracht van de ouders van de eerste koning van Portugal, D. Henrique en D. Teresa, die hier liggen begraven. Braga is ook vandaag nog een van de belangrijkste religieuze centra van het land, waar de Festas da Semana Santa (feestelijkheden tijdens de Goede Week) en de feesten van São João liturgische en toeristische hoogtepunten zijn.



Op de buitenmuur van de hoofdkapel vind je een beeld van Nossa Senhora do Leite, Maria met Kind. In de uitbouw van de kathedraal staat nog een standbeeld van de Maagd Maria die haar kind voedt.



We maken ook een wandeling in de verschillende kapellen van de kathedraal, de Koningskapel en de graftombes van Dom Henrique en Dona Teresa, de ouders van de eerste koning van Portugal. In de Kapel van São Pedro de Rates vind je 18e-eeuwse beschilderde tegels waarop episodes uit het leven van de heilige staan afgebeeld. In de Kapel van de Glorie bevindt zich het graf van aartsbisschop Gonçalo Pereira, met een stenen beeld van de kerkvorst. Deze laatste rustplaats is ook opmerkelijk vanwege de geometrische versieringen op de muren van de kapel

Terug buiten laten we ons aan de achterkant van de kathedraal verleiden tot de plaatselijke specialiteit, een “Bacalhau à Braga”, een flinke portie gebakken bacalhao, met verse dikke chips, overgoten met een hartige ajuinsaus, doorgespoeld met een fles vinho verde de la casa, bij Pastelaria Bom Jesus, in de Rua D. Diogo de Sousa.. Lekker, een aanrader..(rechts een tevreden kok...)





Een andere mooi versierde barokkerk is de Igreja de Santa Cruz.. Spijtig is er net een mis bezig als we passeren, en zijn er dus geen foto's gemaakt.. Toen we later terug langkwamen was ze jammer genoeg dicht..

Slechts enkele tientallen meters verder zien we de "Arco da Porta Nova"..



Zaterdag 28 april gaat het weer verder, naar de Bom Jesus do Monte

Santuário do Bom Jesus do Monte

Om bij het heiligdom Santuário de Bom Jesus te komen, kunt u te voet, met de auto of de kabelwagen gaan; deze laatste is een ingenieus werk uit de 19e eeuw en was de eerste die in Portugal werd geïnstalleerd (in 1882). De wagen werkt nog steeds op basis van een watersysteem en overwint een niveauverschil van 300 meter in slechts 3 minuten. Wij gaan er mee terug naar beneden



Het ontwerp van Carlos Amarante (in 1748), heeft het imponerende Santuário do Bom Jesus op een harmonieuze wijze geïntegreerd in het landschap



De trappen die naar de top leiden, worden gevormd door 17 terrassen, elk versierd met symbolische fonteinen, allegorische standbeelden en andere barokke decoraties die verschillende thema's hebben: de Via Sacra, de Vijf Zintuigen, de Deugden, het Plein van Mozes, en, helemaal bovenaan, de acht bijbelse figuren die bij de veroordeling van Jezus aanwezig waren. Bijzonder is om van beneden af omhoog naar de trappen te kijken; de fonteinen van bewerkt graniet op de

verschillende terrassen komen mooi uit tegen de witte achtergrond en vormen als het ware een kelk, waar de kerk op rust.



Het interieur is sober en ruim; opmerkelijk zijn de schilderijen van Pedro Alexandrino (18e eeuw).



Het beroemde Portugese heiligdom **Bom Jesús do Monte**, ofwel: 'Goede Jezus op de Berg' is vanuit Braga via de noordoostelijke uitvalsweg richting *Chaves/Póvoa de Lanhoso* te bereiken. Een drukke en later smalle maar lommerijke weg voert omhoog de 285 meter hoge *Monte Sameiro* op.

Halverwege deze weg kan de reis naar boven eventueel worden voortgezet per kabelbaan. Reist u per camper, dan is het aan te raden uw vehicle halverwege de berg te parkeren vanwege de overhangende bomen op de weg naar boven.

Waar de kabelbaan begint, begint ook de barokke **Heilige Trap** die een derde keuze biedt om boven te komen. Kiest u voor deze laatste mogelijkheid, dan betekent dat driehonderd treden lang je een 'echte' pelgrim voelen – de werkelijk toegewijde pelgrims 'nemen' deze trap overigens op hun knieën. Langs deze moeizame *escada* wordt in een aantal kapellen het lijden van Jezus door levensgrote terracotta figuren uitgebeeld.

Vanaf het terras voor de kerk ontrolt zich in een weids panorama een Bijbels landschap waarin prominent de stad Braga ligt.



Wij parkeerden hier, maar je kan er dus ook overnachten.



rustige plaats bij Santuario do Bom Jesus do Monte - centrum 3km

Op mix-parking | Max. aantal plaatsen: 10 | Max. verblijfsduur: Onbeperkt | Geopend: 1/1 - 31/12
Estr do Bom Jesus, 4700 Braga, **GPS: N 41.55310, W 8.38099**

De graanschuurtjes van Lindoso N 41.866215, w 8.199121 Braga > Lindoso = 60 km, 1u40



Het nationale park Peneda Geres is een prachtig natuurgebied. In diverse dorpen vind je hier nog de traditionele graanschuren espigueiros genaamd. Met name in Lindoso kun je deze bijzondere bouwwerken bewonderen. Hier staan, bij een ruïne van een kasteel, een groot aantal van deze

opslagplaatsen bij elkaar. Deze zijn tot op heden in gebruik. De bouwwerken zijn van hout en granie, sommige eeuwenoud... De op grafombes lijkende opslagplaatsen staan op zuilen zodat het ongedierte niet bij de voorraad kan komen. De latten zorgen voor voldoende ventilatie waardoor het graan en de mais de juiste vochtigheidsgraad behouden. Bovenop staat een kruis of een piramide.



Dit was de laatste stop in Portugal. Van hieruit gaat het naar het noorden, naar de spanse grens en Santiago de Compostella.