

REIMS NAJAAR 2018

19/09/2018-27/10/2018 mijn indrukken van elke dag vol nieuwe belevenissen.

We zijn donderdag vertrokken naar Reims. Eens voorbij Vilvoorde is het zelfs rustig rijden. We houden de snelweg een tijd aan om dan op de route nationale te komen, zeer rustig en comfortabel. Rond 13u30 komen we aan op de camping kwartiertje voorbij Reims.

We kunnen buiten eten en gaan met de fiets het dorpje verkennen en kijken waar het station is, want morgen gaan we met de trein naar de stad.

Reims 21/9

Fietsen op de trein en de stad gaan verkennen. Mooie nette stad met vele statige gebouwen die champagnehuizen herbergen, je ruikt in de straten buiten de stad, waar de meeste grote wijnhuizen zijn, de champagne.

De kathedraal heeft 2 wereldoorlogen moeten doorstaan, de renovatie is nog steeds bezig. In deze kathedraal werd Clovis gedoopt, een figuur die iedereen zich uit de geschiedenisboeken herinnert.

De kop vd kathedraal is donker, de kleine kaarsjes aan het Mariabeeld verlichten dit donkere stuk, er heerst een aparte sfeer

22/9

Vandaag fietstocht door de wijngaarden naar een vuurtoren die hier ooit als publiciteitsstunt werd gebouwd. Van ver op een heuvel kijkt hij neer op de wijngaarden samen met een oude molen die vanop een andere heuvel de wijngaarden omarmen, achter deze heuvels liggen de bossen die de ergste winden tegenhouden.

Daarna hebben we bij kleine onafhankelijke wijnboer champagne gaan proeven en ja toch enkele fleskes gekocht.

Morgen rijden we naar het Lac d'orient in Troyes.

TROYES 23/9

Er was weinig verkeer en na anderhalf uurtje rijden waren we op onze bestemming. Het was een mooie dag maar rond 16u begon het hevig te regenen en te waaien. Maar dat heeft niet lang geduurd.

Er werd aangeklopt, een vriendelijke mijnheer kwam ons en ook nog anderen uitnodigen voor een wijndegustatie later op de avond. We zijn eens gaan kijken en hebben geproefd. Champagne Beerens, van een Vlaming die met een Française gehuwd was, nog maar pas bejubeld op een Brusselse champagnebeurs. Dinsdag gaan we de champagnekelder bezoeken.

24/9

Iets na 10u met de fiets vertrokken, goed aangekleed want het is fris. We gaan een stuk rond het **Lac d'Orient** fietsen en zo naar Troyes langs de groene fietswegen maar eerst willen we het strand zien. Het was er zo rustig en vredig, zal wel een enorm verschil zijn met de vakantieperiode.

Het is een prachtige fietstocht langs het meer en door het nog koele bos waar we de nootjes horen kraken onder onze fietsbanden, vogels opvliegen en langs ons wegscheren, en een hert dat schichtig wegloopt...hier zijn wij de rustverstoorders.

De fietspaden zijn duidelijk aangegeven en het laatste stuk reden we op het middaguur langs "**la Vieille Seine**" de stad binnen.

In Troyes hebben we een ontmoeting met de Middeleeuwen en de 16de eeuw. Het glaswerk in lood is bijzonder mooi! Samen met de zon geven ze een prachtig kleurenspeel binnen in de kathedraal. Deze unieke glas-in-loodramen vormen maar een deel van een prachtige verzameling van gebrandschilderde ramen in deze streek. Dit hebben we nog nooit gezien! Er klinken zachte Gregoriaanse gezangen door de kathedraal en dat alles samen maakt dit bezoek heel bijzonder.

We picnicken op het plein in het zonnetje.

We rijden de oude straatjes door, waar het ene huis het andere lijkt te ondersteunen, ze staan scheef van ouderdom. Soms is het straatje net breed genoeg om erdoor te geraken, de gevels raken mekaar bijna boven onze hoofden. Stadsduiven hebben hier tussen de balken in het nok hun residentie en kirren erop los. De Kerk van **Madeleine** kan dan weer uitpakken met een knap staaltje beeldhouwkunst dat boven het altaar prijkt. Je zou het filigraan kunnen noemen zo flinterdun en precies.

We moeten nog terug maar een koffietje op een terrasje in de zon kunnen we niet missen. Dan vatten we onze terugtocht aan...we hebben wind op kop. Maar ook in de late namiddagzon genieten we van de prachtige natuur, de grote akkers en velden die de "**praries humides de courteranges**" genoemd worden. We stoppen en blijven staan om te luisteren, zelfs de wind is er stil, de stilte wint.

25/9

We moeten op tijd uit de veren want we gaan op stap en iets voor 10u staat Jérôme aan de mbh om ons mee te nemen naar het **champagnehuis Beerens**. We zijn uiteindelijk met vier koppels. Het wordt een mooie rit van 30km eerst door de verre velden waar het graan en de maïs nog maar net geoogst is en dan door de wijngaarden.

Jérôme vertelt en vertelt, de duizelingwekkende cijfers heb ik niet onthouden alleen dat 1ha wijngaard 1 miljoen euro kost! Vandaar de dure prijs voor champagne. Midden al dat wijngaardengoud stopt hij om zijn druivenverhaal aan ons over te brengen, de druiven zijn dit jaar extreem zoet want ook hier heeft

de zomer uitstekend werk gedaan. De Pinot Noir is een blauwe druif met wit sap en lekker!

Het champagnedomein Beerens is een ultra moderne champagnekelder. We horen en wandelen door het druivenverhaal dat begint met een gezonde competitie van de druivenplukkers tot het eindproduct : het proeven van heerlijke champagne.

De persruimte is al opgekuist en ontsmet en beneden staan gigantisch grote inoxketels die blinken dat het zeer doet aan je ogen.

Men is zeer tevreden over het druivenjaar 2018. De maand april bepaalt dan al of het een goed champagnejaar zal worden. Twee jaar op rij was er in één maand april zowel nachtvorst, sneeuw en veel te warm. De oogst was dramatisch laag, een echte catastrofe. Maar 2018 maakt alles goed en in 25jaar zijn er nog nooit zoveel druiven geoogst.

De resten na het persen van de druiven, de vellen en pitten, worden opgehaald, containers vol! Ze worden opnieuw geperst en bewerkt tot cosmeticaproducten.

We hebben mooi weer, een trui is nodig maar de herfstzon kleurt de natuur in al haar pracht. En vanavond kraken we een fles, ik drink met kleine slokjes opdat het flesje lang zal duren.

26/9

Deze ochtend grote stress op de camping. De hond van een campinggast liep rond met veel puimen in zijn mond....1 van de loslopende kippen lag roerloos onder een caravan...vanavond Coq au vin ??

Na een mooie rit langs rustige kleine wegen komen we aan in **Chaource**, gekend om twee dingen. De artisanale kaas en de tombe v Christus met levensgrote beelden. De kerk met de beelden doen we eerst. Nadat ik iemand op een lichtknop zag duwen die dan plots verdween, wist ik dat we daar moesten zijn, want de beelden hadden we nog niet gevonden. Het was trapje af en idd levensgrote beelden staan naast de tombe met de dode Christus. Dit tafereel is aandoenlijk. De gelaatsuitdrukkingen van de personages zouden ook van deze tijd kunnen zijn. Verdriet is tijdloos...

Een ander tafereel over het leven op het platte land is met kleine beeldjes gemaakt, anders maar zeker zo mooi.

We fietsen naar de fromagerie en kunnen door grote vensters het kaasproces zien. Als het tijd is om te proeven zijn we er natuurlijk bij! Heel lekkere kaas. Als champagne een engeltje is dat op je tong pipi doet, dan is dit engelenkak. Overheerlijk. We nemen de natuurversie mee maar ook eentje met verse kruiden.

Langs schilderachtige wegen fietsen we naar het kasteel van Chaource met een park en bomen, bomen en nog eens bomen. Het kasteel is prachtig en omringd door de mooiste golfbanen!

Overal, langs de straten, in parken, maar ook gewoon als je ergens buiten bent, hangen er gesponnen draden, de spinnen zijn in hun nopjes. Dit is er de tijd van het jaar voor vertelt men mij.

27/9

De snuit van onze mbh staat richting **Auxerre!** We rijden langs de mooiste wegen met prachtige vergezichten. Eerst de velden met akkerbouw, graan, maïs en gedroogde zonnebloemen om dan weer een pracht aan wijngaarden te zien. Hier groeit de Chablis.

We hebben de camperplek beneden aan de rand vd stad vlug gevonden, boke eten en de fiets op. We fietsen langs het water en dan de stad binnen. De kathedraal is weer anders en zoals in elke kathedraal heeft Jeanne d'Arc ook hier haar beeld en verering.

Soms zijn de beelden heel aangrijpend, zoals die keer waar een gigantisch groot kruis hing met een levensgrote Christus, het bloed dat uit zijn handen loopt en uit de zijde waar de speer had gestoken... brrrrr barbaarse toestanden...dit beeld vertegenwoordigt volgens mij nu nog alle ellende en miserie ter wereld en geweld uit onze tijd...het is er niet beter om geworden.

Maar we zijn in Auxerre en genieten van de leuke straatjes, de klokkentoren en geveltjes in alle kleuren. We fietsen het kanaal af met prachtige natuur waar de witte sierlijke zwanen een droomrivier hebben voor hen alleen. De geuren en kleuren van de natuur zijn prachtig en maken onze dag mooi!

De avond valt over Auxerre wij staan aan de voet van de stad, de zon gaat onder achter de kathedraal, zoals dit al eeuwen achter elkaar gebeurt: de dag gaat over in de nacht...

Gien 29/9

De wegen liggen als nerven in de natuur terwijl we aan een rustig tempo rijden van dorp naar dorp merken we op dat op elk marktplein een monument staat ter nagedachtenis van de gesneuvelde soldaten. Het patriotisme is groot in Frankrijk, het zit tot in de kleinste uithoek.

We arriveren in Gien, daar vinden we onze mobilhomevrienden. Het is een blij weerzien! We staan op de linkeroever v h kleine stadje waar het kasteel en kerk domineert. Tijdens een gezellige avond samen wisselen we onze reisavonturen.

30/9

We hebben in het office de tourisme een kaftje gekregen met 12 verschillende fietsroutes en daarvan willen we er een paar doen. Langs rustige straatjes komen we op een hoge dijk die door de velden glijdt tussen gigantisch grote lege velden want het graan en de maïs liggen al in de schuur. Maar de zonnebloemen die een

hele zomer lang al het zonlicht hebben opgevangen staan nu met gebogen kopjes naar beneden onder de zwaarte van hun bloempitten te wachten om geoogst te worden. Wij hebben er alvast eentje geoogst... Bomen met okkernoten kreunen ook onder goed gevulde laaghangende takken...we hebben er dan maar wat opgerapen...en wat verder een rij kastanjabomen en ook daarvan hebben we zakje gevuld. We hadden de natuur voor ons alleen en in het kleine dorpje waar alle vensterluiken dicht waren, je geen mens op straat ziet, daar stond alleen de kerkdeur open.

We fietsen langs een mooi park, het park dat bijna groter is dan het dorpje zelf, met watervalletjes en bloemperken. Wij fietsen erdoor waarbij de gevallen bladeren kraken onder onze wielen en de kleur en de geur van de herfst in al zijn Franse pracht al onze bewondering krijgt.

Briare 1/10

Gisteren zondag een rustige dag met een wandeling en geëindigd in het restaurantje van de camping.

Deze ochtend hadden we de bakker aan de deur, waarvoor dank aan onze Kontichse weldoener, het brood smaakte dubbel zo goed.

Na boodschappen en een zeer korte rit arriveren we in Briare gekend om **zijn Le Pont-Canal en mozaïek sinds 1845.**

Briare Emaux is een populair mozaïek merk uit Frankrijk.

Er worden geen mozaïek en emailsteentjes meer geproduceerd maar de "tegeltjesberg" is een rariteit. Al meer dan 100jaar kapt men de restantjes op een hoop. Dat hoopje achter het bedrijf tussen de bomen, is ondertussen een berg geworden! Mensen komen met emmers tegeltjes scheppen. Niet alleen voor badkamer, keuken of gelijk wat maar ook voor hun hobby. Men maakt bvb eigen tuintegels of kleurige kleine mozaïekplaten.

Het geluid alleen al om door die massa te stappen is enig en ook glad.

We hebben een voorraadje ingeslagen en afgewassen, als we thuis zijn, weet ik wat doen.

2/10

Het is zwaar bewolkt, we genieten wat langer van ons ontbijt en het potje koffie. We fietsen nog een keertje terug naar de tegeltjesberg want we hebben thuis al liefhebbers voor deze rariteitjes dus rapen we op bestelling. We staan nog steeds versteld hoe hoog deze berg wel is en we graven voor de aardigheid eens een put. Je graaft hier alleen maar tegeltjes, groot en klein, alle kleurtjes en figuurtjes. Met een goed gevulde zak keren we terug want zonder het te beseffen hadden we hier twee uren onze bezigheid gehad.

Er was genoeg wind, ons wasgoed droogde vanzelf want ook tijdens het rondreizen moet er gewassen worden. We staan op een iets oudere camping

waarvan het sanitair gedateerd is. Dit lezen we zo toch in de beoordelingen. Maar de vloeren en de wanden zijn....ja ja tegeltjes! Hier ligt een kapitaal aan mozaïek op de vloer. Mijn beoordeling over de camping zal hierdoor worden bepaald.

Na de middag fietsen we naar de **Pont-Canal**, spijtig van de grijze lucht maar de natuur is prachtig, de herfstkleuren breken de grijze lucht en ook zo is het prachtig om zien.

Eiffel heeft op de Pont-Canal zijn stempel, of beter klinknagels, gedrukt. Het bouwen duurde 4 jaren van 1890-1894 en pas op 16/9/1896 voor verkeer opengesteld, toen konden smalle boten erover varen. Het moet voor die tijd in een super modern werk geweest zijn en dat vind ikzelf nu nog eigenlijk. We willen als het donker is terugkomen, maar geen enkele lamp hangt nog aan de lantaarnpalen. Door te surfen op het internet zagen we foto's van de prachtig verlichte brug. Maar op de toeristische dienst vertelde men ons dat het gehele elektriciteitswerk in herstelling is, het had teveel mankementen en was niet meer veilig.

De kerk van Briare krijgt onze aparte aandacht. De gevel is versierd met mozaïeksteentjes tot hoog boven toe! Ook de vloeren van de kerk zijn prachtig met mooie tekeningen en motieven.

We zijn immers in een stadje dat zijn welstand aan de geëmailleerde mozaïeksteentjes te danken heeft. Voor de oprichter van het bedrijf werd een herdenkingsmonument gebouwd op het kerkplein.

We kregen een wandelkaart mee waarop gele sterren staan aangeduid. Dit betekent dat er ofwel op de gevel ofwel in het pand zelf geklasseerde mozaïeken te zien zijn. Zo bvb het Hotel de Ville is er het wapenschild, bij een wijnhandelaar een tros druiven en zo wandelen we de straatjes rond.

Een voetgangersbruggetje is in Briare niet zomaar een bruggetje, het is een "passerelle" hier meestal voorzien van grote hangkorfen bloemen, met korte trapjes en redelijk stijl, want ze staan min of meer bol.

Een iets grotere versie is dan voor de auto's. Toen we er met de mbh overreden dachten we dat we fout gereden waren, Jan twijfelde nog, maar het was wel de juiste weg...we moesten er over, het ging maar justekes en ik had er klamme handjes van.

Nevers 3/10

Weer een mooie rustige rit van een goeie 85km naar Nevers. We staan op een camping aan de linkeroever en op de eerste rij met een prachtig zicht op de stad. De zon is er niet maar we installeren ons en zien hoe de grijs grauwe wolken over de stad vliegen. We wandelen de brug over en gaan door het historische deel van Nevers. Mooie oude gevels, hoge poorten en deuren, Middeleeuwse tuinen met bloemen en kruiden beschermd door de hoge stadsmuren. Het hertogelijk paleis met prachtige tuin met daarachter het verre landschap buiten de stad. De

restanten van oude stadstorens. Een hotel van honderden jaren oud straalt nu nog klasse uit, geen wonder dat er nu een notariskantoor in gevestigd is, een ander is nu een Spaarkas met het rode eekhoortje dat ik ken van vroeger bij ons.

Ook de Art nouveau gevels trekken onze aandacht, een eeuwen oude pharmacie, poortgebouwen, we wandelen door de geschiedenis van een mooie Franse stad.

In de uitstalramen de gekende faïence van Nevers. Je kan het vergelijken met Delfts Blauw, maar veel verfijnder, met Franse allure.

De glasramen in de kathedraal zijn modern, deze kathedraal werd ook tijdens de oorlog getroffen.

De opbouw van de kerk is met een grote brede trap die naar een podium leidt waar het altaar in witte franse steen staat te pronken.

Een grote houten klok staat zeer statig naast de preekstoel. De priester die destijds zijne preek hield zal het nooit te lang mogen trekken want de tijd tikt hier binnen in ook.

We zitten op de eerste rij om een prachtig schouwspel te zien van honderden meeuwen die komen aangevlogen en landen op de zandbanken van de Loire. Plots vliegt er een deel terug op en vliegt een kort stuk verder, een ander deel volgt, ze komen terug gevlogen en zo blijft het tijdens de zonsondergang nog een tijdje duren.

Wanneer we deze ochtend wakker zijn doet hetzelfde zich voor maar met duiven. Ze vliegen op draaien sierlijk over het water en landen terug, en op en af en heen en weer. Allemaal tegelijk, prachtig gewoon.

Hier zitten we, twee ferme oudjes, die verwonderd zijn over de dans der meeuwen en duiven...

4/10

We nemen genoeg lekkers en drinken mee voor onderweg, wie weet waar we uitkomen. We fietsen langs de Loire, mooi, rustig, stil, verwonderd over de prachtige natuur. Hier en daar staan witte tentjes met "ateliers" voor scholieren. Er wordt een tweedaagse gehouden over de natuur in en naast de Loire. Natuurgidsen staan klaar en wachten op de kinderen.

Wij rijden verder en vinden een schilderachtig plekje voor de franse boterhammetjes. Bij het terugrijden is er bij de witte tentjes een drukte van jewelste want de kinderen zijn deze dagen te gast. Een natuurgids vertelt ons dat ze zeer leergierig zijn en een leuk publiek.

Vichy 5/10

De ochtendzon zette Nevers in the spotlights !

Rond het middaguur arriveren we in Vichy. Na het middagmaal de fiets op, brug over en onze ogen de kost geven. Naar deze stad heb ik al lang uitgekeken. Het is nog mooier dan in mijn dromen. Het mondaine van lang geleden hangt hier nog

rond, de gevels spreken boekdelen, het water van de bron proeft echt naar Vichywater, het operagebouw met prachtig park met aan beide kanten gaanderijen van de Belle époque. De gebouwen en de huizen met hun witte gevels met witte en lichtgrijze balkonnetjes schitteren in de zon en doen bijna zeer aan je ogen. Ook grote woonblokken zijn zeer netjes en verzorgd met rode of een andere dan weer met blauwe zonneluifels. Elk appartement heeft dezelfde zonnewering. De gevels van de huizen waarin de familieleden van **Napoleon III** woonden zijn pareltjes voor het oog.

Het "**Vichykaroke**" ontstaan in Nederland kende zijn weg naar Vichy maar werd pas echt op de modekaart gezet toen Brigitte Bardot trouwde in 1959 in een Vichy ruitjesjurk. Sindsdien niet zomaar "keukengordijntjesstof" maar ook in kleding gebruikt.

Ook de muntjes die we nog wel kennen van vroeger liggen hier zelfs in de supermarkt in alle soorten verpakkingen gepresenteerd. Ik kies de klassieke versie.

Mooie grote parken voor iedereen toegankelijk, een mooie wandeldijk van 4km lang naast de Alliere met mastodonten van bomen waarvan de takken gebogen over de wandelwegen hangen en schaduw bieden, overal gezellige kleurrijke terrasjes met gekleurde parasolletjes en tafeltjes en stoeltjes en hier en daar kleine strandjes. Het is 27° en je zou denken dat je aan de Franse Rivière zijt.

We fietsen terug langs het sportpark met golfbanen, sportvelden en een gigantische hypodrome.

6/10

We staan op een camperplaats **Bellerive d'Allier** aan de overzijde van de stad. Deze voormiddag doen we de andere kant van de stad, het oude Vichy waar we van de ene verbazing naar de andere rijden. De Franse architectuur door de eeuwen heen is toch uniek. We houden er wel van. Onze rit door de stad brengt ons bij de Grande Marché, een grote overdekte markt waar artisanal producten te koop zijn.

Aan de andere kant proeven we of deze **Source Celestines** ook lekker water heeft. We wachten in het rijtje want we zijn niet alleen om een fles te vullen.

We fietsen de andere kant uit weer langs het water en genieten van deze prachtige dag in Vichy !

7/10

Vandaag is het in Vichy braderij. Alle winkels zijn open en geven de beste kortingen ook artisanale producten worden in kraampjes aangeboden.

Meestal gaan we nooit shoppen maar vandaag gaan we door de straten slenteren, het heeft me twee kleedjes en een sjaal opgebracht, normale prijs 337€ doch ik

betaalde slechts 52€. Als dat geen koopje is? Ook een nieuwe handtas in de kleuren van Vichy cosmetica kon ik niet laten gaan. Wel puur plastic, maar mooie plastic. Het is zondag en we gaan uit eten.

8/10

Het is een sombere dag, dus geven we de mbh een poetsbeurt. Binnenin gebeurt dit telkens wanneer we ons verplaatsen maar vandaag is het de buitenkant. Een flauw zonneke komt er dan toch door en na het middagmaal fietsen we naar de huizen van Napoleon III en via de Rue de Belgique zie. We ook de officierswoningen. Zwitserse chalets en oude Engelse-koloniale stijl.

Heel Vichy straalt vergane glorie, welstand en klasse uit. Het mondaine heeft zijn beste tijd gehad.

We gaan nog een keertje Vichywater drinken. De bron is vandaag leeg en verlaten maar het water van 43° blijft opborrelen. Oude schilderijen en foto's vertellen dat Vichy alleen maar bestond uit thermen, baden, kuuroorden en hotelverblijven en een Casino. En voor het overige de prachtige wijde natuur errond.

9/10

Het mist en er is geen elektriciteit op de camperplek. Ook de slagboom doet het niet, niemand kan de camperplaats verlaten. Wij maken onze grijswatertank leeg en rijden naar de slagboom die dan toch opent. Wij zijn de eersten die vertrekken.

Na een uur trekt de mist op en zien we pas hoe mooi de Franse natuur is.

De bladeren aan de bomen geven terug wat de zon een hele zomer gaf, licht. De goudgele bladeren in vele tinten geven warmte en kleur aan de herfst.

We rijden verkeerd, ik had de gps niet goed gevolgd, maar de alternatieve route had een tankstation op haar weg met zeer gunstige dieselprijs!

We komen op het middaguur aan in **Le Puy en Velay**.

Ik kan het niet beschrijven hoe mooi dit is. Twee gigantische beelden waken over de stad. **De Notre Dame** en **St Joseph**.

We fietsen, maar dat duurt niet lang want er zijn veel smalle straatjes en veel trappen. Als het oude stadsgedeelte de Middeleeuwen niet zijn, dan zijn ze het nergens. Zelfs de geur is oeroud en de trappen naar de kathedraal duizelingwekkend hoog, echt duizelingwekkend. Ik durfde haast niet om te kijken want het was steil omhoog.

We klimmen na de kathedraal nog een stuk hoger om tot bij de Notre Dame te komen. Hoe heeft men dit ooit gebouwd, verwezenlijkt, gerealiseerd ?? Ik vraag het me nog af. We dalen af langs trapjes in kleine smalle straatjes van de 5de eeuw.

We proberen wat verder te fietsen tot aan het gigantische beeld van St Joseph. Het is weer zo ontzettend hoog. Jan gaat eerst kijken, ik blijf bij de fietsen. Als hij terugkomt spoort hij me aan om toch te gaan kijken. Ik wandel naar boven en een nonneke zegt: "Votre père Joseph vous souhaitez le bienvenue" ik krijg al de kriebbels want ons voke zijn naam was ook Joseph. We praten over het monumentale beeld, waarna ze zegt dat er ook een grot is. We gaan de grot binnen en om een of andere reden grijpt me dit naar de keel. Ik moet aan ons Voke denken. Als ik terug buiten kom zegt ze dat iemand aan die grot is beginnen graven en dat was Anne-Marie.... jeetje, mijn officiële naam is Anne-Marie en twee nachten geleden had ik heel levendig van ons Voke gedroomd. Dit is even teveel, er rolt een traan. Vraag me niet waarom, het gebeurde gewoon. Die avond zien we de zon ondergaan achter de Notre Dam maar dan worden de sterren aangestoken en de stad verlicht ook mee...dit is een mooie avond...we worden van bovenaf in het oog gehouden....

10/10

Er hangt enorm veel mist boven Le Puy en velay, we kunnen haast geen hand voor de ogen zien. Maar na het ontbijt klaart het een beetje op en we vertrekken. Ik had een camping gevonden met wasmachines want ik moet echt wel wassen. In de buurt van **Mende, Bagnols les Bains** was er nog een camping open. We rijden door mist en regen en het is echt fris. MAAR ik had niet echt op de landkaart gezien, we reden het Nationaal park van de Cevennes binnen...bochten en bochten en nog eens bochten maar daarbij slecht weer...Jan deed het super goed maar ik heb nog klamme handen pffff...wat was ik blij toen we aankwamen want we hebben er lang over gedaan! Het onthaal op de camping is gesloten van 11u tot 17u dus installeren we ons al en maken een wandeling in de regen.

Het kleine dorpje heeft een bron en thermen, oude torens en gebouwen, het ligt er maar donker en troosteloos bij. Net na 17u ga ik betalen maar van wassen is er niet veel in huis gekomen het regende, dus ik zou de was niet droog gekregen hebben. Het heeft heel de nacht geregend en als we na het ontbijt vertrekken is het al niet veel beter.

Gisteren had ik klamme handen maar de rit van gisteren was niets vergeleken met vandaag!!! Maar de natuur was wondermooi! Ook hier hoog in de bergen geven de herfstbladeren een laatste geschenk aan het oog met warme herfstkleuren.

Het hoogste punt was 1132m! We reden door een prachtig staaltje natuur. Het water heeft de grootste kracht gehad om ravijnen te doen ontstaan en de rivier te doen meanderen. Jan heeft zijn tijd genomen en rustig de afdaling ingezet. De Fransen rijden als zot en dat is het nu juist wat mij bang maakt. Drie uur later waren we terug op de begane grond.

We rijden naar **Logrian Florian** waar mijn nicht en haar man ons verwachten. We zijn heel blij mekaar terug te zien, de landkaart wordt op tafel gelegd en we doen met grote opluchting en al onze indrukken de rit nog een keertje over.

We onderbreken de namiddag even om de mbh naar een wijndomein te brengen waar we later kunnen overnachten.

Het nichtje toverde een mooie tafel te voorschijn, het aperitieven kon beginnen met rijkelijke hapjes uit de streek overgoten met lekkere champagne, het bleef maar komen. Samen met het heerlijke avondmaal was het pure verwennen.

Het echtpaar brengt al enkele jaren hun vakantie door in deze zeer gezellige warme en mooie gîte, het is hun droomhuis waar wij even mochten mee dromen.

Na het afscheid van knuffels en kusjes hebben we in onze mbh zalig geslapen en onder de prachtige sterrenhemel hadden de krekels het laatste woord.

12/10

De volgende ochtend hebben we een leuke babbel met de wijnboer en zijn épouse. We kopen enkele flesjes en vertrekken.

Op het middaguur, na boodschappen in de supermarkt, zijn we aan zee! We staan aan de jachthaven van **Palavas les Flots**.

Vlakbij is een wassalon en ondertussen doen we al een klein verkennend toertje.

13/10

We fietsen naar **Montpellier**, tussen de etangs en de flamingo's en op de lange dijk, dan naast de rivier tot in het park v Montpellier. Een mooie dag 21° en perfect voor de fiets.

Er heerst een drukke gezelligheid in Montpellier, op hoeken en pleinen staan muzikanten gekende chansons te spelen terwijl de frivole roze paraplu's - l'important c'est la rose - oproepen om op tijd screening van de borsten te laten doen.

Op het hoogste punt vd stad staat een prachtige watertoren, **le Chateau d'eau** volgens mij een eerbetoon aan moeder natuur voor het o zo kostbare water! Het verre wijde uitzicht is zo mooi.

Om mee te doen aan de gezelligheid genieten we van kleine gerechtjes en lekker wijntje. Het historisch gedeelte is autovrij, op de pleinen staan kraampjes met artisanale producten.

We rijden voorbij een Boulodrome met aangelegde petanqueveldjes waarvan heftige Ho's, Ha's en "merde's" klinken. Het is een sport gelijk een ander.

De moderne stad is echt wel modern, er zijn mooie hoge woonblokken waarvan de terrassen mini aangelegde tuintjes lijken. Een ander met gouden spiegelramen een gemakkelijk orientatiepunt en een volledig witte woonblok met ver uitstekende doorzichtige terrassen. Ook groepen van woonblokken met in het midden geen plein maar een kleine jachthaven!

We genieten van de terugrit en eindigen bij een ijssalon aan het strand.

14/10

Vanochtend regen en dat zou zo heel de week blijven duren zelfs tot in Spanje. Daarom hebben we de knoop doorgehakt, plannen gewijzigd en naar de zon gereden in **Hyères**.

Een schiereilandje voorbij Toulon met een camping die nog tot begin november open is. Na een half uurtje al lieten we de regen achter ons en reden we het zonneke tegemoet. Het werd een mooie rit door de bergen. Wel met bredere wegen.

In feite rijden we het parcours af van formule I-rijder Paul Ricard. Het circuit zelf ligt verscholen achter een mastodont van het Grand Prix-hotel met prachtige tuinen.

Op een groot plakaat staat dat dit het meest avontuurlijke en langste parcours van Europa is. Jan is fan van formule I, maar dat hij net dit parcours met een mbh ging afleggen, had hij nooit kunnen denken.... De motorrijders schieten snel voorbij, raken de witte lijn op de asfalt net niet, het is echt levensgevaarlijk.

Bij aankomst op de camping in Hyères, een schiereiland pal aan de zee vernemen we dat het hier deze nacht enorm hard gaat waaien en de 2 volgende dagen voorspelt men niet echt schitterend weer, vanaf woensdag terug mooi weer.

We gaan er dan maar het beste van maken en we denken dat we nog een paar dagen hier kunnen blijven. Van hieruit vertrekt een ferry naar kleine eilandjes vlakbij maar omwille van de heel woelige zee blijven de boten aan wal.

Om 7u deze ochtend stak de storm op, de zee kolkt !

Het bleef heel de dag druilerig weer maar hebben toch even een wandeling gemaakt door dit kleine domein. Om 23u gaan we slapen, we hopen dat het weer deze nacht meevalt.

16/10

Heel de nacht bleef het regenen en stormen. We zijn langer blijven liggen en na een verkwikkende douche waren we nieuwe mensen. Het ontbijt namen we pas om 10.30u

Maar zoals aangekondigd werd het droog en konden we de mbh een beurt geven. We wandelden een keertje de andere richting uit en gingen informeren naar de plek vd wekelijkse markt en de vertrekuren van de ferry. Er zijn grote lege parkings, in het hoogseizoen en nu tijdens de weekends is het hier druk en kan men z'n auto haast niet kwijt.

Vlakbij ligt een kleine eilandengroep. We hebben besloten van vrijdag mee op de ferry te stappen en het populaire eiland **Porquerolles** een bezoek te brengen.

Vanavond kijken we naar de match v d Rode Duivels tegen Oranje.

17/10

Het is droog weer, geen wind wel wolken en de zon doet haar best.

We fietsen een klein toertje van 7km naar een volgend gehucht waar een supermarkt is. Door het regenweer hebben we het lokale marktje van eergisteren gemist. We moeten op een D-weg fietsen, gevaarlijk druk. Gelukkig zijn er naast de baan grote stukken grintwegeltjes waar we toch veilig kunnen fietsen.

18/10

We nemen de lijnbus naar Hyères, het is een mooie zonnige dag!

Na een dik halfuur zijn we vlakbij het info tourismebureau waar men ons vertelt dat dit kleine stadje met autovrij centrum schatten van de middeleeuwen en de art nouveau herbergt.

Inderdaad, kleine smalle straatjes, oeroude kasseiweggetjes, torens en oude gebouwen afwisselend met warm gekleurde geveltjes, alle tinten terracotta, o zo gezellige pleintjes, echt Frankrijk met glaasjes Pastis of Ricard op de terrastafeltjes en Franse discussies maar voor de rest a l'aise...

Op het pleintje kiezen we voor een slaatje met "tarte" oftewel groentetaart en een wijntje. Ook de terugrit is mooi met zicht op zee.

19/10

We nemen de ferry naar het eiland Porquerolles, het is prachtig weer en we zijn zeker niet alleen! De parking en de straten staan vol met geparkeerde auto's, wat betekent dat velen hetzelfde hebben gedacht als wij om met dit mooie weer een bezoek te brengen aan het eiland.

Alleen de straat rond de haven is gebetoneerd, de andere straten zijn zandwegen. Er rijdt mss maar een 20-tal auto's en meestal zijn het mini vrachtwagentjes die je bijna niet hoort aankomen, ze rijden elektrisch. Er zijn enkele fietswinkels die fietsen verhuren om het eiland te verkennen.

Het is er mooi en ook de yachthaven ligt er heel rustgevend bij. Vanop een terras met een koffietje genieten we van dit mooie plaatje vooraleer we een wandeling maken. De zijwegen zijn kleine zandwegeltjes die steeds op het water uitkomen, wat een rust en wat een pracht! Het water is helder en blauw, blauw zoals het alleen hier blauw kan zijn. De keukens sluiten om 15u want tegen die tijd begint de ferry om het uur terug te varen. We kiezen een visgerecht met salade en een wijntje. Als we terugvaren besluiten we om zondag nog een keer terug te komen met onze fietsen. Plooi-fietsen mogen gratis mee, andere fietsen kosten 14,50€ per stuk. Voor dat bedrag kunnen we net zo goed de fietsen opvouwen en iets lekkers eten.

20/10

We fietsen naar de Spar in een dorpje vlakbij en in de namiddag zoeken we het strand op nadat we ons goed ingesmeerd hebben voor de zon. Er zijn maar enkele mensen op het strandje, de zee is spiegelglad, bootjes -het ene al wat groter en duurder dan het andere- dobberen op het stille water.

We fietsen een stukje verder waar we een wandeling langs de waterlijn doen. We liggen luilekker op een handdoek en de hemel boven ons is versierd met vederwolken, het lijken echt witte pluimen. Het schouwspel is mooi.

Rond 17u fietsen we terug de zon is aan haar afdaling begonnen, ze zakt stilletjes weg achter de bergen ergens het water in.

21/10

We nemen de ferry naar Porquerolles en met de fietskes. Opgelood mogen ze gratis mee, dus doen we dat, ook al is het maar voor een kwartiertje.

We gaan nu de andere helft van het eiland verkennen met de fiets. Het is echt mooi, de molen staat op één van de hoogste punten en wat verder de vuurtoren. De afgronden en waterpartijen zijn postkaarten die de postkaartmolentjes vullen het is een prachtig stukje natuur.

Met de stranden is het anders gesteld want door een scheepsongeluk op 7/10 ter hoogte van Corsica tussen een containerschip en een rorosschip zijn duizenden liters olie op de stranden van de Middellandse Zee terecht gekomen. Gezinnen met kleine kindjes die heel dapper hun emmertjes en schuppekes bij zich dragen om stranden om te schuppen, keren met beteuterde gezichtjes terug.

Wij rijden op en af, soms echt heel steil naar boven en even steil naar beneden en dan op kiezelstons, keien, zand...pffff ik vind het niet meer leuk.

We besluiten van terug naar de yachthaven te bollen en daar onze boterhammekes op te eten.

Nadien doet Jan eens goe zot op een terraske en betaalt hij 7€ voor een Duvel. De prijs van mijn Cola is al even zot maar dat hadden we toch verdiend doordat we onze badhanddoek niet konden neerleggen op het strand.

We genieten van de terugvaart en die avond wordt alles netjes op zijn plaats opgeborgen in de garage van de mbh, want morgen vertrekken we totaal ongepland richting Port Grimaud.

22/10

Een neef van Jan woont in **La Garde Freinet** en nodigt ons vanavond uit voor een etentje. Vandaar dat we de dichtsbijzijnde camping in **Port Grimaud** hebben gevonden.

En wat voor een camping. Voor onze laatste dagen is het pure luxe. Een mooie badkamer met douche, lavabo, toilet, haardroger en handdoek-verwarmer. Buiten een afwastafel met koelkast, een mooi perceel, alles kraak proper, ook een

verwarmd zwembad met jacuzzi en wifi inbegrepen.. tja het kostte wel iets maar het was minder dan halve prijs. We gingen er dan ook voor.

We worden opgehaald door Frederic, met zijn gezin woont hij op het topje v een berg met prachtig zicht over het dorp. Naast een mooi aangelegde tuin met zwembad en bar is er een boomgaard met al het fruit dat je kan bedenken maar ook kruiden en altijd geurende heesters.

We worden verwend met lekkers uit eigen keuken van Ann, samen met hun mooie gezin mogen we van hun gastvrijheid proeven. Het is een mooie gezellige avond die we nooit zullen vergeten!

De volgende ochtend fietsen we de yachthaven af van Port Grimaud, een beetje te vergelijken met Empuriabrava en Ford Lauderdale.

Ann vertelde dat ze zich als vrijwilliger had aangeboden om te helpen bij het opruimen van de stranden want ook alle andere stranden tot ver voorbij St Maxim werden bevuild. Maar het werd geweigerd, het is een werk voor professionelen. De stranden zijn overal afgesloten.

We genieten van het zwembad en ons verblijf op deze mooie camping.

Morgen draaien we richting België. We gaan met korte ritten terugrijden op het dooie gemakje.

24/10

Eigenlijk wel met tegenzin, we vertrekken richting België. Voor de terugreis kiezen we voor de péage, dat vordert wel beter, maar niettegenstaande de snelweg zijn de landschappen zeker mooi! De wind is heftig en met windstoten van meer dan 50km/h hou ik nu en dan mijn adem in, de mbh vangt veel wind...

Na de middag arriveren we in **Tain l'Hermitage**. Een mooie camping aan de oever van de Rhône. Het voordeel van de péage is dat we nog een mooie wandeling kunnen maken langs de rivier en een bezoek aan de stad vd chocolade. We proeven en blijven proeven. Mijn voorkeur gaat naar zwarte bittere chocolade maar de aardbeichocolade is een zaligheid ! Ook Jan heeft zo zijn "grands crus" gevonden ...het is teveel v h goede.

De beste chocolade vh huis een grand crus noemen vind ik heel origineel.

De bergflanken zijn bezaaid met wijngaarden, de uitlopers van de Chateau neuf du pape reiken wel tot hier.

De avond valt en toch wordt de rivier nog druk bevaren, lange platte schepen varen voorbij en ook riviercruises. De lichtjes vd boten schuiven langzaam voorbij en in de bergen steekt men ook kleine lichtjes aan. Tussen ons en het water is er nog een fiets- en wandelpad en wij zitten op de eerste rij terwijl al dat moois hier voorbij komt.

De maan is vol en kleurt de hemel rood.

De wind is minder maar zal toch deze nacht nog voelbaar zijn... ik ben zeker dat we in slaap gewiegd worden.

25/10

We hebben een rustige rit achter de rug tot in **Dijon**.

Vorig jaar hebben we de stad zelf bezocht nu kiezen we voor de natuur.

Een avondwandeling langs **Lac Kir** doet deugd als je lange tijd onderweg bent geweest.

26/10

Net na de middag arriveren we in **Nancy** en hebben een plekje aan de **Port de Plaisance**.

We wandelen de stad in waar een Japanse tuin op het grote plein is opgesteld. Het is prachtig gedaan en ook de geuren en kleuren van de bloemen samen met zachte muziek maken het geheel tot een pareltje! Uiteraard kwamen we om de typische Franse architectuur te bewonderen want het Hotel de ville, de Opera, het museum van schone kunsten en het Grand Hotel domineren dit plein. Het hekwerk schittert in de zon en de groene toren en dakwerk van het hertogelijk paleis maken ook gebruik van de najaarszon om al hun schoonheid te tonen.

Onze laatste avond eindigt in een restaurantje en de fles wijn maken we verder leeg in de mbh.

27/10

We zijn terug thuis...

Het weerzien met de kinderen en kleinkinderen was zo leuk en hartverwarmend.

We hebben een mooie reis achter de rug waarvan we de verhaaltjes met onze volgers hebben gedeeld.

Mijn verhalend vertellen is niet alleen voor nu, maar om nog eens na te lezen samen met de fotokes maar vooral een herinnering voor onszelf voor later en nog lang daarna. Mijn schrijverspotloodje kan weer opgeborgen worden voor een volgende keer...