

Week 3.. de eerste week in **Portugal**..

Van in El Rocío gaat het richting Portugese grens..

Onderweg willen we nog een blik werpen op het "Spaanse Stonehenge"...

Maar de weg die vanaf de N XXX volgens onze Jozefien naar het "beroemde prehistorische monument" zou moeten leiden, blijkt niet meer dan een karrespoor te zijn.. En we rijden maar snel door..

Onderweg passeren we nog langs de de ommuurde stad Niebla..waarvan enkel de omwalling als bezienwaardig wordt aangegeven.. en zo komen we eindelijk in Portugal terecht.

Onze eerste stop werd Tavira.



**Contactgegevens:**  
Parking Tavira  
Rua Simão Fernandes, 8800 Tavira, Algarve  
[80 > 89] / Portugal  
Tel.: | Email: [loyatadi@hotmail.com](mailto:loyatadi@hotmail.com)

**Vandaag geopend**

**GPS:**  
N 37.12190, W 7.64351  
N 37°07'10" W 7°38'27"

**GPS: N 37.12190, W 7.64351** Campinggedrag niet toegestaan parking om Tavira te bezoeken - gebruik GPS-coördinaten - centrum 2km gratis  
Max. aantal plaatsen: 100 , lengte: 9m , Plaats op mix parking

Al in de 8e eeuw voor Christus was op deze plaats aan de rivier een kleine nederzetting te vinden. De Feniciërs, de Romeinen en later ook de Moren drukte hun stempel op het oude plaatsje.

In de 12e eeuw werd het dorp weer terugveroverd op de Mooren. In de 18e eeuw bevond de stad zich op zijn hoogste punt. Het werd een centrum voor de handel in gedroogde vis en zout in de Algarve.

De grote aardbeving die in de Algarve plaatsvond in 1755 had echter ook zijn verwoestende effect op Tavira.

De weergoden zijn ons niet echt goedgezind, en Tavira in de regen is niet echt een leuke bedoening..

Er zijn zo van die plaatsen waar je niet echt een goed gevoel bij hebt... Voor mij was Tavira er zo eentje... Het begon al met een moeilijke omleiding om op de parking aan de mercado te komen, waar we ook zouden overnachten.. Alleen staat er nu een bord dat het verboden P is voor campers... Maar er stonden er nog een paar... dus er ons bijgezet... En nog vlug wat inkopen gedaan in de mercado.. waar zowat 3/4de van de stalletjes leegstond.. Er stond een eenzame visboer.. en we hebben daar dan verse tonijnsteak gekocht..

En nadien het stadje gaan verkennen... eerst naar de toeristische dienst, voor een plannetje..

"Wij zijn hier, de oude brug ligt daar, en al de rest ligt hierachter.." Het wordt door de dame aan de balie automatisch afgedreund... Ik bedank, desondanks.. en vraag toch nog even waar we wij dan wel stonden volgens dat plannetje.. met de camper op die parking aan de mercado... Ik kreeg daar per direct een tirade over me heen.. dat dat niet mocht, verboden was.. en op mijn vraag waar we dan wel konden parkeren voor een bezoek aan de stad, verwees ze ons naar de

camperplaats/camping... 3 km buiten het centrum... waarna het "gesprek" voor haar duidelijk ten einde was..







We hebben ons dan maar beperkt tot een vluchtige blik op "de brug en de rest hierachter"... En zijn doorgereden naar de camping in Olhao...

Waar we de dag op een leuke manier konden afsluiten bij andere Vlaamse mobilhomereizigers...

Toch nog even over die camping in Olhao... Het inchecken gaat nogal eigenaardig... Je moet niet alleen de juiste ingang van de receptie kiezen... (alhoewel dezelfde persoon je zowel aan de ene als aan de andere desk komt bedienen..), je krijgt voor alles en iedereen een apart "bankkaart-pasje".. eentje per persoon, eentje voor de hond, eentje voor de camper, eentje voor de stroom... En niet verliezen...want anders wordt er voor het stukje plastic 15 euro (per stuk...) aangerekend..

Je kiest vrij je plaats, en als je staat bel je naar de receptie en geeft je het nummer op van de stroomkast waar je electriciteit kan aftappen... Daarna komt er iemand de kast openmaken, je kaartje aan je kabel vastbinden (in de kast)... rare bedoening.. en vooral arbeidsintensief... Benieuwd wat die "international call" naar de receptie gaat kosten



Vandaag 12 april.. een uitstapje gemaakt naar Olhao centrum..

Na de middag... want er bleven toch een paar buitjes zorgen voor nattigheid..

De camping ligt een eind van het stadje af.. maar de taxi brengt er ons (inbegrepen Darko..) op een dikke 5 minuten.. en voor nauwelijks 6 euro.. Zonder gezeur van autobuschauffeurs over honden op de bus... En zonder vertragingen...

Veel valt er niet te beleven.. mooie zuidse beelden, dat wel...

Opvallend zijn de beroemde rode markthallen met dagelijks ( behalve op zondag) verse vis, groenten en fruit.









Dan gaat het verder westwaarts.. naar Falesia motorhome park.. bij Albufeira.

Nu ja..'bij'.. is er 10 km vandaan.

Maar wel met supermercado op 200 meter, en strand op 400 meter...

Net voor 12 uur binnengereden.. en we hadden nog net de laatste vrije plaats.. Blijkbaar een drukbezochte en dus waarschijnlijk goeie camperplaats..





Vandaag een mooie wandeling gemaakt naar het strand van Falesia.  
Mooi strand, de foto's die de folders over Algarve stofferen.. in leuk gezelschap..  
Nadien lekkere sardientjes gaan eten







Vandaag "Goede Vrijdag"... Een feestdag in Portugal..

Wij dachten al voor gesloten deuren te staan.. Maar ook hier heeft de commercie het gehaald op de devotie.

Vanmorgen van in Falesia een taxi genomen naar Albufeira, kostprijs 15 euro, voor toch zo'n 10 km..

Niet dat we het openbaar vervoer te min vinden, maar zo hebben we geen over de hond zeurende chauffeur .. en gezien de vrienden tegelijk meetaxiën, komt het nauwelijks duurder uit dan het openbare vervoer..



Albufeira is een drukke toeristische bestemming met veel hotels, een jachthaven, golfbanen, restaurants en cafés.. en een vissershaven.

Albufeira is van oorsprong een vissersplaats en dit is nog steeds te zien in de gezellige oude binnenstad met smalle straatjes, kleurrijke geschilderde huizen en leuke winkeltjes.

De vissershaven zorgt voor dagelijkse aanvoer van verse vis.. en we genieten 's middags van het lekkere aanbod..







Vandaag Pasen.. net als gisteren een "rustige rustdag" ingelast.. De Portugese "way of live" begint ons zo stilaan in te palmen... het "manana"syndroom van Spanje is duidelijk naar hier overgewaaid..

Maar buiten het draaien van een wasje, en het socializen met de vrienden, is er niks gebeurd.. Buiten het strand is er hier ook niet veel te beleven..



Maar het moet gezegd.. het is een propere rustige cp, met al de voorzieningen die je nodig hebt.. Een warme douche voor 1 euro, er zijn zelfs wc's (met jeton..) wasmachines.. lozen grijs water en chemische wc... En druk bezocht.. ruim voor de middag aankomen wil je nog een plaats bemachtigen...

En zo zijn er al 3 weken voorbij gevlogen...