

Neef en Erden, juli 2021

Eindelijk gaan we ook weer eens terug de baan op, na 8 maanden corona-gijzeling..

Onze Moezelwijn is op, dus gaan we voorraad inslaan bij ons vast adres, Schwaab & sohn.. Erden, here we come..



Maar eerst beetje sightseeing, beginnen bij Neef..
Maar voor een weekje.. om het terug gewoon te worden..

Zondag 4 juli zijn we weg.. Net voor Luik een straffe stortbui gekregen. En in Neef met regen aangekomen... 't Weerbericht was juist, jammer genoeg..

Uiteindelijk hebben we toch nog een droog en zelfs zonnig wandelingetje kunnen maken door het dorpje. Veel hollanders op de cp, en nog 1 belg toegekomen. Maandagvoormiddag weer regen. Gelukkig is er beterschap na de middag..

Wat ik 10 jaar geleden al een keertje schreef in m'n opmerkingen over de cp in Neef is nog altijd zo... Overlast van de treinen die erlangs komen –'s nachts , aanvuld met het geronk van de tractoren van de wijnboeren tijdens de dag... De Neefse wijnboeren hebben immers hun stokken staan tegen de flank van de Neefer Frauenberg –de "steilste wijnberg van Duitsland".., en de weg er naartoe loopt dwars door de cp...





Van een droge periode maken we gebruik voor een wandeling naar de. **ruïne van het Stubenklooster** (klik voor info)





Geschiedenis van Neef

Prehistorische vondsten in de buurt van de Hochkessel getuigen van nederzettingen in de Midden Steentijd, rond 4000 voor Christus. Duidelijke sporen uit de bronstijd, 8e - 7e eeuw voor Christus. BC, zijn te vinden in Neef.

Meer info over Neef: <http://www.neefmosel.de/>



Het is wel mooi wandelgebied, met goed gepijlde **wandelpaden** (klik voor info)

Wij kiezen voor de nr 2, zo'n 10km.. genoeg voor de ongeoefende benen van bibi.. 't 't ls ook nog flink bergop naar de uitzichtspunten..en Darko mag mee...met de rugzak.. Dat laat zich voelen..10 kg extra.

De tocht brengt ons langs zowat alle mooie uitzichtspunten.

Op bijna het hoogst punt kom je aan de idyllisch gelegen Petersbergkapel, anex kleine kerhof..

<http://www.neefmosel.de/index.php/kultur-geschichte/sehenswertes/petersbergkapelle>



Vlakbij de kapel ligt het uitzichtspunt "Eulenköpfchen"

Aan het "Aussichtspunkt Gipfelkreuz" <http://www.neefmosel.de/index.php/gipfelkreuz> staat ook de webcam, die o.a. beelden doorgeeft van een hoek van de camperplaats.. <https://www.mosel-webcams.de/region-calmont-webcam/>





Drie uur later zijn we blij dat de mobi terug in zicht komt..

Woensdag voorspellen ze een droge mooie dag.. We maken van de gelegenheid gebruik voor een fietstochtje naar Zell.. Uiteraard is de bestemming de Venezia..

Speciaal voor Patrick.. 😊



Fietsen langs de Moezel is er niet zo "gladjes" als we gewend zijn vanuit Reil of Lösnich.. Het eerste stuk is langs de baan, daarna een kiezelpad met flinke wat "heuveltjes, en het laatste eind voor Zell rij je ineens over een buitenformaat golfplaat..

We troosten ons met een “Nussbecher” en een “coupe Malaga”.. en kiezen om aan de andere kant van de Moezel terug richting Neef te fietsen.. Er zijn ook wel wat “bergen en dalen”.. maar 't is een stuk makkelijker fietsen...

's Avonds hadden we gereserveerd in “Zur Blauen Traube” langs de Moezel in Neef..

<https://zurblauentraube-neef.business.site/>

dinsdag gesloten (ook de andere eetgelegenheden trouwens..) We kiezen voor een “Zanderfilet mit gebackten pifferlinge”..in een roomsausje met spekjes en een lichte looktoets, met een pastalintemix.. met een slaatje toe.. Compleet overbodig, want een zeer royale portie.. en lekker



Donderdagmorgen verkassen we naar Löslich...

En al snel begint het ook daar te druppen..

Tijd te over om wat reisverslag bij elkaar te schrijven dus...

Löslich is een stuk stiller dan Neef..

De CP is nog niet voor de helft bezet. En we slapen in een zalige stilte .. tot 6 uur ..er een helikopter de wijnbergen begint te besproeien..



Tegen de avond wordt het droger, en we zakken af naar Erden..



Het is moeilijk voor te stellen dat dit rustige dorpje eind september omgetoverd wordt tot één groot dansend en bruisend reuzenrestaurant- anex- weinstube, voor het Weinstrassenfest...



We springen al eens binnen bij Hermann, en reserveren voor het diner van vrijdagavond, en we beginnen alvast met de proeverij..

(Wie er ook naartoe wil: reserveren is aangeraden, want zeker nu in coronatijden zijn de plaatsen beperkt..)





Vrijdag benutten we een droge periode voor een wandeling richting Zeltingen.. Onder de Hochmoselbrücke door.. <http://www.hochmoseluebergang.rlp.de/index.php>

Op de velden onder de brug en tegen de bergwanden groeien de druiven, Rivaner en andere lekkere wijntjes in wording..



Tegen 18 uur zijn we bij de Gutsweinstube.

De Riesling Sekt halbtrocken als apero wordt goedgekeurd.

De Rivaner trocken bij het eten ook..

De Reblaustoast en de Winzersteak laten zich eveneens smaken.

Met nog een vanilleeis toe..

't Zijn niet alleen "coronakilo's"...



Zaterdag verwacht de buienradar zeker 3 uur droog..

Het is genoeg voor een wandeling naar Kinheim, aan de andere kant van de Moezel.

Via een smalle brug..



Het dorpje ligt er al even doodsbij als Erden..Het valt overal op... Weinig toeristen



Zondag is weer maar eens een kwakkeldag..

We zijn al blij dat we droog bij Schwaab en terug aan de mobi geraken.

We eten een laatste keer in de stemmige kelder van de Gutsweinstube, en geven de bestelling door.

Afspraak is om op te halen op maandagmorgen.

Eerst nog lozen, en zorgen dat we niet teveel water meer bijhebben.. Elke kilo telt, want de wijnflessen wegen wel wat..

De stapel staat al te wachten tegen dat we aankomen..

We kunnen er weer een tijdje tegen..

Waarschijnlijk gaan de Strassenfeste ook dit jaar niet door.. Jammer..

Afspraak dan maar in 2022....



Zum wohl...