

# CAMPER-SPROKKELS



Een nieuwe lente... een nieuw geluid...

schreef Herman Gorter. En waarom niet een nieuwe lay-out?

Dus de tweede jaargang zit in een nieuw kleedje.

We kunnen het bijna niet geloven : de eerste jaargang zit er al op. En met wat een enthousiasme is deze boorling onthaald geworden. Hij zet langzaam stapjes naar de volwassenheid en is ondertussen een echt magazine geworden.

Aan de opzet is niets veranderd, we blijven op zoek naar interessante onderwerpen die de camperaar, maar ook de lezer, de geschiedenis- en/of natuurliefhebber, de gepassioneerde hobby-kok, de sportliefhebber, en noem maar op, nauw aan het hart liggen.

We blijven ons mijlenver weg houden van reclame en aanverwanten.

De Camper-Sprokkels zijn gratis en zullen dit altijd blijven.

Ken je iemand die deze uitgave ook wel graag zou lezen?

Inschrijven kan steeds via de website.

Veel leesgenot !

Roger en Anita



## IN DIT NUMMER

De Tour de France met de camper ? Een interview..

Belgen met een camperplaats of camping in het buitenland

Pastasauzen ! Vlug klaar, licht en lekker...

**“Als het reisvirus toeslaat, bestaat daar geen enkel medicijn voor. En ik weet dat ik tot mijn dood een blijde patiënt zal zijn.” – Michael Palin**

# Mijmeringen

Je kent ze wel, zo van die gezellige campings waar mensen bijna de hele zomer verblijven. In een caravan, met voortent, zijtentje, proper en netjes geveegd grondzeil en een hekje errond voor de hond. Een klein paradijsje!

Wij stonden vorige zomer op zo een camping. We profiteerden er vlug van om enkele wasjes te draaien, de broodnodige boodschappen te doen en even luilekker in het zeteltje te zitten en eens echt werk te maken van een oerdegelijke maaltijd alsof ze thuis zou bereid zijn. Met soep, patatjes, prinsessenboontjes in tomatensaus, een goed worstje en een potteke pudding als afsluiter. Het is 12u30, alles is klaar en manlief dekt de tafel.

Komt daar zo een ferme madam aangewandeld, nog in haar badjas en aan de bloemetjesbroek te zien die ze er onder aan heeft, maak ik uit dat dit haar pyjama is. Onder het groene netje op haar hoofd draagt ze lichtblauwe krulspelden en de roze sloefkes met pomponnetjes maken haar outfit compleet. Maar... ze kijkt zeer bedrukt, houdt haar armen gekruist voor haar boezem en loopt een beetje vooruit gebogen. Ze loopt op mijn man af en begint al van ver heel haar uitleg te doen over galstenen, haar niercrisis en een te hoge bloeddruk ...ze slaapt zo slecht en heeft elke ochtend hoofdpijn. De koffie smaakt niet meer en zelfs een "crème glaceke" blijft op haar maag liggen! Ze ratelt maar door en vergeet bijna naar adem te happen...

Dat klinkt allemaal erg, heel erg! Maar mijn man kan niets anders zeggen dan dat hij haar niet kan helpen. "Hoe?" zegt de madam "Zijde gij dan genen dokter?"

"Neen" antwoordt mijn man.

"Waarom hebde gij dan een slang op uwe mobilhome staan" roept ze verontwaardigd, waarbij ze naar het logo van onze Elnagh wijst.

M.R.

# Sprakkers

Een tijdje geleden vroegen we onze leden naar dat nummer, die song, die hun aan het zingen bracht, terwijl ze met hun camper door het land toerden. Klik op de plaat en laat je verassen!



## Italië...

Het land van mooie zongerijpte tomaten, geurende basilicum, en vooral pasta.. Toen wij in de middeleeuwen nog gepekeld vlees aten, amper groenten kenden en kruiden alleen werden gebruikt om de vieze geur van onze gerechten te maskeren, kookten ze in het land van de Medici al met verse groenten en kruiden. Het is dankzij Maria de Medici die in 1600 naar onze contreien kwam om te trouwen met de Franse koning Henri IV die al dat lekkers meebracht en ons de smaak van het Zuiden leerde kennen.

Maar genoeg geschiedenis nu... we gaan koken!

Deze recepten zijn bijna allemaal op basis van een blik gepelde tomaten. Ga voor de betere Italiaanse merken zoals Mutti.

In de volgende bereidingen staan de ingrediënten, de ideale pasta en de even ideale kaas. Het spreekt vanzelf dat ook het onontbeerlijke zout en peper ook nog worden toegevoegd. Ook de suddertijd staat vermeld.

De hoeveelheid is berekend voor 250 gr pasta, dus pakweg 2 personen.

### All'arabiata

**Arabiata betekent "boos", wat duidt op het chilipepertje dat onontbeerlijk is in deze saus.**

- 1 blik tomaten, 1 teentje look, een drietal sneetjes pancetta (kan vervangen worden door gerookte spekblokjes), een gedroogd en verkruid chiliblaadje, 12 blaadjes verse basilicum.

- **Pasta** : penne rigate of spaghetti

- **Suddertijd** : 30 minuten

- **Kaas** : pecorino romano

Stoof de pancetta samen met de look (let op dat de look niet bruin wordt, want dan gaat hij bitter smaken). Voeg het blik tomaten toe en het verkruidde chili-pepertje. Voeg pas op het einde van de suddertijd de gescheurde basilicum toe. Opgelet met zout : de pancetta is dat al genoeg.



### Alla puttanesca

**"La putta" betekent de hoer. Er werd beweerd dat de combinatie van olijven en ansjovis de "daad" sneller deed verlopen, zodat er meer klanten konden worden bediend. Tijdswinst in de camper?**

- 1 blik tomaten, 3 gezouten ansjovisfilets (of meer als je een grote liefhebber bent van deze visjes), 1 teentje look, 1 soeplepel verse of gedroogde oregano, 1 soeplepel kappertjes, 5 zwarte olijven, ontpit en in kleine stukjes gesneden.

- **Pasta** : spaghetti, spaghettini, penne lisce

- **Suddertijd** : 20 minuten

- **Kaas** : geen enkele

Verwarm de olijfolie en voeg de in stukjes gesneden ansjovisfilets toe. Blijf roeren tot de visjes helemaal zijn opgelost. Voeg de look en de oregano toe samen met het blik tomaten. Voeg pas na de suddertijd de stukjes olijven en kappertjes toe en laat ze een paar minuten mee warmen in de saus. Ook hier, opgelet met zout...



## All'Amatriciana

Dit recept komt uit het dorpje Amatrice, in Midden-Italië, dat jammer genoeg ook in augustus 2016 in het nieuws kwam door de zware aardbeving daar.

- Een kluit goede boter
  - 1 middelgrote ajuin
  - een dikke (1 cm) snede pancetta, in blokjes gesneden
  - 1 blik tomaten
  - 1 verkruimeld gedroogd chili-pepertje
  - Pasta** : bucatini, fusilli lunghi of penne lisce
  - Suddertijd** : 30 minuten.
  - Kaas** : parmegiano en pecorino, dus samen gebruikt : 2/3 parmegiano t.o.v. 1/3 pecorino
- Smelt de helft van de kluit boter en fruit de ajuin tot deze goudkleurig wordt, laat de pancetta eventjes bruinen. Voeg het blik tomaten en het chili-pepertje toe.
- Als de pasta gaar is, giet af en meng goed met de saus en voeg de kazen en de resterende kluit boter toe. Zet het deksel weer op de pan en wacht een tweetal minuten tot de kazen zijn gesmolten.

## Alla Sorrentina

Dit recept komt uit Campanië, de streek van de mozzarella. Het spreekt vanzelf dat je voor dit recept de echte mozzarella di buffala neemt.

- Een kluit goede boter
  - 1 grote ajuin
  - 1 blik tomaten
  - Enkele blaadjes verse basilicum (gedroogde kan ook, maar de smaak is minder geprononceerd)
  - 1 bol mozzarella di buffala in stukjes van een halve centimeter
  - Pasta** : bucatini, fusilli lunghi, spaghetti
  - Suddertijd** : 25 minuten
  - Kaas** : geen extra kaas
- Fruit de ajuin tot hij zacht en goudkleurig is. Voeg het blik tomaten toe en laat mee sudderen. De basilicum gaat er pas de laatste twee minuten in.
- Als de pasta gaar is, giet af en voeg de saus en de mozzarella tegelijkertijd toe. Meng goed, zet het deksel weer op de pan en wacht een drietal minuten tot de kaas gesmolten is.

## Pasta alla salsiccia e panna

Voor diegenen die toch graag een stukje vlees in de saus hebben. Voor dit recept zijn eigenlijk verse, rijpe Roma-tomaten (gepeld, ontpit en in stukje gesneden) ideaal, maar een blik doet het ook goed.

- Een kluit boter
  - Italiaanse worstjes naar believen. Hiervoor zijn de chipolata's aux herbes en ook de Spaanse versie zeer goed geschikt. In Spanje zou je zelfs de chorizo fresco hiervoor kunnen gebruiken.
  - 1 klein takje verse rozemarijn, de blaadjes afgeritst en fijngesneden
  - 1 blik tomaten of een driekwart kilo verse Roma-tomaten
  - 1 verkruimeld gedroogd chili-pepertje
  - 1 brikje dikke room
  - 1 portie fijngesnipperde platte peterselie
  - Pasta** : conchiglie (schelpen), ruoti di carro (karrewieltjes), lumache
  - Suddertijd** : 15 minuten
  - Kaas** : parmegiano (deze kan je erbij geven of hem op het laatste door de saus mengen)
- Kook de worstjes in zijn geheel in water. Laat afkoelen en snij ze in schijfjes. Laat ze lichtjes bruinen in boter en voeg rozemarijn, de tomaten, (bij gebruik van verse tomaten, ook een beetje water), toe. Laat een vijftal minuten sudderen. Voeg de piment toe en de room. Bestrooi het geheel met de peterselie en roer goed om. Laat een vijf à tiental minuten sudderen tot de room goed is ingedikt.
- Hier heb je de keuze : ofwel zet je saus en pasta apart op tafel met geraspte parmegiano of je mengt alles samen.

# Buon appetito !



# Belgen in het buitenland

De redactie van de Camper-Sprokkels ging op zoek naar Belgen die in het buitenland de sprong hebben gewaagd om er een camperplaats of camping te installeren.

We verstuurd meer dan 20 mails. Zes van hen wilden graag van ons aanbod gebruik maken. Zij krijgen hier een plaatsje, gratis voor niets en met heel veel plezier gedaan.

## Portugal

### Camping Toca da Raposa.

Mieke Van der Straeten is West-Vlaamse en woont al meer dan 25 jaar in Portugal.

Toca da Raposa (het vossenhol) is een kleine, gezellige camping in Centraal Portugal; gelegen nabij de "Serra da Estrela", de hoogste bergketen van het Portugese vasteland, een prachtige streek in een prachtig land.

De oude boerderij werd omgetoverd tot een kleine oase van groen, met een gezellige bar/restaurant, een sfeervol terras, zwembad, speeltuintje voor de kleintjes, schaduwvolle plekken en een prachtig uitzicht op het westen waar je de mooiste zonsondergangen kan bewonderen.

De "Serra da Estrela", bijna 2000 meter hoog met enorme granieten stenen en onvergetelijke uitzichten, is het perfecte landschap voor mooie auto- of motorritten of prachtige wandeltochten aan de hand van de uitgestippelde PR-tochten die de hele berg doorkruisen.

Naast wandelen is er nog genoeg te beleven: paardrijden, rotsklimmen, fietsen, kanoën, paddleboard en karten.

Er zijn ook een paar rivieren met pittoreske rivierstranden, ideaal om te ontspannen tijdens warme zomerdagen. In de regio vind je ook erg leuke, kleine, oude dorpjes: Meruge (het oude centrum is gebouwd op een enorme rots), Linhares (heeft een mooie burcht), Bobadela (Romeinse arena en interessant olijfmuseum), Piódão (pittoresk bergdorpje helemaal opgetrokken in leisteen), ...

Op de camping is een gezellig ingerichte bar/restaurant met een terras waar gasten een Belgisch biertje kunnen drinken of een lekkere, ter plaatse klaargemaakte snack kunnen eten.

Regelmatig wordt een verse dagschotel klaargemaakt waar iedereen zich kan op inschrijven en op woensdags is het pizza-avond, die wordt ter plekke gemaakt en gebakken in de houtoven.

Prijzen, reservering en verdere info op <http://www.toca-da-raposa.com>



## Frankrijk

### Domaine de l'Ubaye

Camping Domaine de l'Ubaye is gelegen in de schitterende Ubaye vallei, in de Zuid-Franse Alpen. Het is dé plek waar u echt tot rust kunt komen. De eigenaars en uitbaters komen uit West Vlaanderen.

Tal van accommodaties, veel faciliteiten en diverse activiteiten, maken uw vakantie op hun camping tot een onvergetelijk groot succes.

Camping Domaine de l'Ubaye beschikt over comfortabele chalets, stacaravans, ruime kampeerplaatsen en diverse glamping mogelijkheden. Het vakantie domein biedt rust, ontspanning en het genot van de authentieke natuur. Van zonnebaden langs de rivier of aan het prachtig zwembad tot wandelen en fietsen, van vissen en wild-watersporten tot klimmen. Alles is aanwezig om een top vakantie te beleven. Voor alle leeftijden worden dagelijks talrijke activiteiten georganiseerd. Naast de vele activiteiten kan je een lekker hapje eten in het restaurant met dagverse gerechten of snacks aan de originele foodtruck. Daarnaast worden er wekelijks concerten of dansavonden georganiseerd.

Prijzen, reservering en verdere info op <https://domaineubaye.fr/>

### Camping Goudal

Kim en Willem namen in 2020 Camping Goudal over. Een grote stap en een grote beslissing, ook voor hun 2 kindjes. Toen ze de eerste keer de camping opreden met het zicht op de authentieke gebouwen, waren ze helemaal verkocht. Stap voor stap bouwen ze verder aan deze prachtplek. Plannen maken, nieuwe ideeën uitwerken, dat geeft hen energie! Van nature uit houden ze ervan het mensen naar hun zin te maken.

Gezelligheid en persoonlijk contact staan bij hen op nr 1. Kampen bouwen, ravotten rond het meer, een kampvuur, ... terug naar de essentie! Als vanzelfsprekend zullen ze steeds hun best doen om het iedereen naar z'n zin te maken en om een gelukkige en zorgeloze vakantie te beleven in deze groene oase.

De camping bevindt zich tussen Albi en Carcassonne, in de Languedoc-Rousillon. Camping Goudal wordt omgeven door verschillende grote meren, zoals Lac de la Raviège, Lac du Laouzas, Lac de Vésoles, ... met prachtige wandelingen of paardrijtochten in de omgeving. De meren zijn ook een trekpleister voor wie houdt van watersport of een dagje een bootje wil huren op, echt relaxen dus.. Maar wie houdt van stevig wat avontuur, die kan terecht bij de Gorges d'Héric, waar canyoning, rafting en bergbeklimmen op het menu staan. Voor ieder wat wils dus. Na zo'n dagje vol waterpret, kan je op de camping nog wat uitrusten aan het zwembad of de zwemvijver met strandje. Met de extra grote kampeerplekken kan iedereen genieten van het campinggevoel. Kim en Willem helpen graag met het uitzoeken welk plekje het best bij jullie vakantie-ervaring past!

Met z'n 100 staanplaatsen gaande van 60 tot 150m<sup>2</sup> groot, biedt de camping voldoende privacy en toch nog een zeer familiale sfeer. Zowel campers, caravans als busjes/vans zijn welkom. Ze hebben altijd wel plaats. Voor wie geen zin heeft in een grote verhuis, kan bij een ingerichte chalet of een ingerichte tent huren.

De camping beschikt over 2 sanitaire gebouwen, waar men naar genoegen gebruik kan van maken.

's Morgens kan je komen genieten van een lekkere kop koffie bij de bar, terwijl je jouw brood en/of koffiekoeken bestelling komt afhalen of aan de bar verorbert. Iedere dag verse broodjes dus, geleverd door de plaatselijke bakkerij. Iedere avond kan je komen eten op het terras. Driemaal per week organiseren ze thema-avonden waarbij pizza, mosselen en streekgerechten steeds op het menu staan.

Tijdens de drukke periode worden er wijndegustaties georganiseerd door de Chaï de la Poterne, de plaatselijke wijnboer uit het dorp. Ook krijgen ze af en toe bezoek van een zangeres of groepje uit het dorp die een muzikale noot toevoegt aan je avond!

Prijzen, reservering en verdere info op <http://www.goudal.com/>



# Roemenië

## Borsa-turism

Kris Verellen, sinds 1991 regelmatige bezoeker van Roemenië, beslist begin 1998 om naar het Noorden van Roemenië te verhuizen. Het ouderlijke huis van zijn vrouw, in Borsa, wordt vergroot, gemoderniseerd. Zijn Roemeense vrouw spreekt Nederlands.

Door het vele rondreizen in het land, beslist hij het mooie van het land, het landschap, de cultuur, de gewoonten te delen met andere West-Europeanen. Hij laat je plaatsen zien die je niet in toeristische gidsen vindt, geeft de nodige toelichting en vertaalt jouw vragen aan de plaatselijke bevolking. Hij leert je het andere Roemenië leren kennen, zodat eventuele vooroordelen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Rondreizen worden uitgewerkt, zowel met de auto, fiets als te voet, zelf heeft Kris kortere en langere bergwandelingen uitgestippeld.

De excursies kunnen aangepast worden aan (bepaalde) behoeften van ieder.

Er zijn plaatsen voor 4 campers, mobilhomes, voorziening van douches, toiletten, bbq, overdekt terras.

Om het mooie van Roemenie, vooral Maramures, nog te zien moet men snel zijn, nu het land in 2007 tot de EU is toegetreden. De 4 verschillende seizoenen zijn interessant in het noorden van Roemenië.

Prijzen, reservering en verdere info op <http://www.borsa-turism.com/nl/>



## Italië

### Rio Requesa

Dmitri en Saskia wonen al ruim 15 jaar in Italië. De camping Rio Requesa bestaat nu 7 jaar. Nadat zij afgelopen jaar zelf voor het eerst met een camper op vakantie zijn geweest hebben ze besloten op hun camping 2 speciale plekken te maken voor een camper van 6 max meter. In het hoogseizoen zo half juli t/m half aug hebben ze 2 camperplekjes in het voorseizoen en naseizoen hebben ze er 5. Dit is omdat ze in het hoogseizoen niet willen dat er auto's op en af rijden van de camping i.v.m. de rust waarvoor veel van hun gasten komen. Het is verstandig om altijd even te bellen of er plek is voor een camper.

In de omgeving is veel te doen zoals een bezoekje aan het prachtige dorpje Varese Ligure bezoeken, de Cinque Terre, La Spezia, Portofino e.a

Via de website is ook een gratis ebook te downloaden om leuke rustige Italiaanse dorpjes te bezoeken. ( link voor het gratis ebook; <https://riorequesa.com/gratis-e-book-met-9-onontdekte-pareltjes-naast-de-cinque-terre>

Rio Requesa is een groene natuurcamping en ligt aan een klein riviertje. Op de camping badhok met douches en wc's gescheiden voor mannen en vrouwen. Er kan geen chemisch toilet worden geleegd. Afval wordt apart ingezameld en de uitbaters doen ons best om zo'n klein mogelijke voetafdruk met het bedrijf achter te laten.

Prijzen, reservering en verdere info op <https://riorequesa.com/>

## Slowakije

### Camp Sojka

Gerdi Vanfleteren heeft samen met zijn echtgenote Silvia een hotelresort in de mooiste regio van Slowakije: de Liptov regio, in het Tatra-gebergte. .

Ze zijn omringd door de hoogste toppen van het land, met centraal gelegen een mooi stuwmeer. Verder zijn er grotten, thermale bronnen, burchtruïnes, oude bergdorpjes en leuke stadjes. Een écht wandelparadijs.

Naast hoteldiensten, restaurant en bar, wellness, zwembad, vakantiewoningen hebben ze ook camperplaatsen.

Er is een verzorgd sanitair, water en elektriciteit, internet via wifi, wasmachine en vooral ook een rustige plek.

Het nabijgelegen dorpje Malatiny ligt in het midden van de regio en van uit Camp Sojka zijn alle activiteiten en bezienswaardigheden dichtbij.

Verplaatsingen zijn mogelijk met het openbaar vervoer, een e-bike of autootje huren of gewoon te voet. Gerdi en Silvia helpen je graag verder met de nodige informatie, in het Nederlands. Als ze even thuis zijn, uiteraard.

Prijzen en meer informatie op [www.campsojka.eu](http://www.campsojka.eu)

Leden van de Vlaamse Mobilhomereizigers die minimaal 3 nachten verblijven krijgen op vertoon van hun facebookprofiel met lidmaatschap van de groep, de 1ste morgen gratis ontbijt in het restaurant



Kans gemist om hier ook je camping of camperplaats voor te stellen?

Jammer, maar wie weet, komt dit onderwerp in een volgende jaargang terug aan bod.

Stuur ons een mailtje : [vlaamsemobilhomereizigers@gmail.com](mailto:vlaamsemobilhomereizigers@gmail.com)



**Je maakt jezelf graag duidelijk in de landen waar je doortrekt, maar je schepper heeft je niet begenadigd met een talenknobbel?**

**Roger schafte zich een vertaalcomputer in pocketvorm aan en hij laat geen moment en gelegenheid onbenut om deze uit te testen.**

**Ziehier zijn bevindingen...**

# *Lost in translation\**

De wereld staat niet stil en de digitale wereld draait nog vlugger. Om ons verstaanbaar te maken in het buitenland gebruikten wij zowat alles wat er op dat moment voorhanden was, van de Berlitz reis- en taalgidsen tot een toestel waar je zinnestjes moest intikken. Maar ook dit is al lang niet meer van deze tijd. We gingen op zoek...

Een **Vasco 3M** is het neusje van de spreekwoordelijke zalm volgens de publiciteit van de webwinkel. Een toestel ter grootte van een smartphone dat tekst en spraak aankan, dat **offline**, zonder wifi of hotspot, van (na download op de SSD schijf) de **meest courante Europese talen**: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Portugees, Italiaans, eventueel Pools of Tsjechisch en **gebruiksvriendelijk**, ook voor de wat oudere gebruikers. En alles wordt vertaald in **realtime**. De ingebouwde simkaart is onbeperkt geldig, voor een langdurige verbinding met het internet, hetzij wifi, hetzij 4G, via een GSM-netwerk, **zonder extra kosten**. De enige vertaler met een levenslange gratis internetverbinding voor vertalingen. Vertalingen kunnen ook via mail doorgestuurd worden, wat het handig maakt voor reisverslagen. Het toestel maakt gebruik van 10+ vertaalmachines voor de beste vertalingen waar Google Translate het doet met 3 vertaalmachines.



Er is wel altijd een internetverbinding nodig voor de niet-offline talen, voor een goede vertaling en voor fotovertaling. De offline talen hebben een totale woordenschat van ca 90.000 woorden per taal, die komen via een download op de SSD harde schijf te staan van de vertaler.

Dan kan er in beperkte mate een vertaling gedaan worden. Online heb je toegang tot meerdere vertaalmachines, met een totale woordenschat van meer dan 1.000.000 woorden per taal. Dat geeft dan betere vertalingen weer.

De **Vasco M3** onderscheidt zich van andere realtime vertalers ook door zijn **fotovertaling**. Voorwaarden voor een museumbezoek, menu of andere tekst: neem een foto met de camera en de vertaalde tekst wordt als een overlay op je scherm weergegeven. Zelfs als de tekst klein is.

Maar ook als je bij een dokter terechtkomt, en je wilt zijn bevindingen doorsturen naar het thuisfront, of overleggen met je huisarts.

Zelfs je telefoongesprek kan vertaald worden.

Kortom, na de eerste testen met dit toestelletje kunnen we het zeker aanraden, ondanks zijn relatief dure aanschafprijs. Daarbij mag je niet uit het oog verliezen dat te allen tijde de wifi en internet verbindingen gratis zijn, zelfs in Andorra.

<https://www.talendomein.nl/vasco-translator-m3-vertaler-blue.html>

\*Film uit 2003 met Bill Murray en Scarlett Johansson in de hoofdrollen.



**De Tour de France, een Europees sportevenement waar we niet om heen kunnen. Wij hebben heel wat leden in onze groep "Vlaamse Mobilhome reizigers" die nu al staan te popelen om binnen enkele maanden terug naar Frankrijk af te reizen om daar de wielervedstrijd te volgen.**

**J-M en Anita** zijn een koppel dat al 15 jaar met hun Roller Team Granduca rondtoeren en reeds alle landen van Europa hebben aangedaan, zoals, IJsland, Kosovo, en zelfs net voor de oorlog in Syrië via Griekenland, Turkije, door Syrië een rondrit door Jordanië gemaakt. Ook al twee maal door Marokko rondgetrokken in het voorjaar. Na bijna 15 jaar staan zo'n 220.000km op de camperteller. Maar de meeste reizen zijn gemaakt in combinatie met een cyclocross of wielerronde/-koers.

**Peter en Manny** zijn een koppel vijftigers die al 17 jaar met campers reizen. Ze zijn begonnen in 2005 met een oude tweedehands alkoof. Met deze camper hebben ze met vallen en opstaan het reilen en zeilen van deze manier van reizen aangeleerd. Al gauw hebben ze hun plan leren trekken door de vele trips.

**Noël en Jenny** zijn een koppel, getrouwd in 1968. Ze volgen sinds juni 1997 met hun, toen eerste tweedehandscamper, elk jaar enkele ritten in de Ronde van Frankrijk. Ze hebben ook hun Jack Russel Flocky mee.

Deze drie koppels waren maar al te graag bereid mee te werken aan dit artikel en de redactie van de Camper-Sprokkels danken hen dan ook van harte.

## *De Tour de France met een camper. Een interview.*

**Hoe is het allemaal begonnen ? Waren jullie al wielervliefhebbers van in de wieg of kwam de liefde eerder door bijvoorbeeld vakantie in Frankrijk?**

**Noël en Jenny** : Het begon allemaal in juni 1969 met de eerste overwinning van Eddy Merckx van Ronde van Frankrijk. Ik schreef mij in bij de NMBS via een speciale ingelegde treinrit om de aankomst in Parijs mee te maken. Twee dagen op voorhand kreeg ik echter de melding dat alles volzet was. Daardoor was ik genoodzaakt mijn plannen even in de ijskast op te bergen.

Ongeveer 25 jaar geleden kochten we onze eerste tweedehands camper. Eén van onze eerste ritten was de start van de ronde van Frankrijk. Sindsdien proberen we elk jaar één of meerdere ritten mee te pikken. Start en aankomst betekent vaak 2 à 3u wachten aan start- of aankomstlijn. Politie en bewaking moeten we immers verschalken om in de buszone te kunnen geraken. We maakten daardoor vele mooie momenten mee met o.a. kennismaking met bekende en minder bekende verschillende renners waaronder Jean Marie Leblanc en Preud'homme. Voor Jenny was dit echter zeer belastend. Na enkele jaren stopten we dit daardoor en hielden we gewoon halt langs de weg op het parcours voor enkele ritten.

**Peter en Manny** : Omdat ik steeds mijn verlof moest opnemen in het bouwverlof in juli, zochten we naar een rode draad om onze tochten te bepalen. Vermits we beide fan waren van wielrennen was de "tour de France" een geschikt evenement om te volgen. Dit doen we al jaren, momenteel hebben we een Challenger 270 waarmee we rondtrekken. Van op tv zagen we dat er vele campers gewoon parkeerden langs de wegen waar de koers etappes passeerden. Dit inspireerde ons om het ook te doen.

**J.M en Anita** : Het is allemaal begonnen toen we in 2008 wielrenner Björn Leukemans na ons pensioen, intens zijn beginnen te volgen van de Voalta do Algarve tot het WK in Denemarken. In 2011 heeft "Leuki" de tour gereden en dan stonden we elke dag langs de kant van het parcours, ofwel aan een start of aan een aankomst. Dat is echter wel druk en stresserend. In die mate dat wij het elke buitenstaander afraden. In de loop van de jaren hebben we ook streekrenner Jelle Wallays meermaals in de winter met de camper naar de crossen gebracht en volgen hem natuurlijk ook in het wegseizoen. In 2021 heeft hij ook de tour gereden. Het is wel leuk als een vriend, doch een extraatje stress, meerijdt. Gianni Vermeersch hebben we in de jeugdreeksen ook naar het veldrijden gebracht, elke cross, naar Treviso (Italië), Tabor (Tsjechië), Gieten (Nederland), en ook hem volgen we nu op de weg. Hopelijk komt hij dit jaar aan de start van de tour.



**Vermoedelijk kijken jullie elk jaar reikhalzend uit naar de bekendmaking van de etappes van de tour de France. Beginnen jullie dan direct te plannen ? Hoe gaan jullie te werk?**

**Noël en Jenny :** De voorbereiding daarvoor begint ongeveer op 15 oktober wanneer het parcours van de volgende Ronde van Frankrijk wordt bekendgemaakt.

**Peter en Manny :** Wij hebben kennis gemaakt met “het kookeiland”. Dit is de kookploeg van Quickstep die de catering doet. Maar daarnaast organiseert het kookeiland ook fan-events voor campers. Je kan vrij aansluiten en elkaar tegenkomen op verschillende etappes langs de tour. We volgen al jaren het kookeiland en de deelnemers zijn nu voor ons kennissen geworden die we jaarlijks terug tegenkomen. Om de 3 dagen maken ze een fan-dorp op afgesproken plaatsen waar ook VIPS en BV's komen, die met de wagens van Patrick Lefevere en zijn volgwagens de Ronde meevolgen. Onder de middag stoppen ze om daar te lunchen. Er zijn dan party tenten tafels en tenten opgesteld. We hielpen ook mee met onze schotelantenne om daar op een groot scherm de koers te laten zien.

**J.M en Anita:** Van het moment dat de Tour wordt voorgesteld ga ik (Anita) via internet op zoek naar het parcours en leg een map aan, ben nog een beetje van de oude stempel. Eerst de voor ons interessante ritten opzoeken, afprinten en in de map. Belangrijk is: punten zoeken langs het parcours waar het interessant is om te staan, zoals een sprint, een klim, eens een start, aankomst, tijdrif, ...  
Altijd zoek ik ook een punt waar er een gemakkelijk verbinding is naar het volgende parcourspunt want de ASO (Amaury Sport Organisation) sluit het parcours meestal uren af en dan is er van verder rijden geen sprake meer.

**In 2022 start de Tour in Kopenhagen? Hebben jullie de noodzaak om er van bij het begin bij te zijn of zeggen jullie : we wachten wel tot hij in zijn thuisland, Frankrijk is?**

**Noël en Jenny:** Wij kiezen er telkens een rit uit dus geen Kopenhagen.

**Peter en Manny:** We gaan pas de ritten volgen vanaf Frankrijk. Het is te ver verwijderd voor ons en zou ons teveel extra kilometers doen rijden. Dus we zullen pas van Noord-Frankrijk meevolgen. Ook houden we rekening met de evenementen van het kookeiland om zo af te stemmen naar de volgende ritten.

**J.M en Anita:** Dit jaar reizen we enkele weken door Zuid-Noorwegen en zijn we terug in Denemarken voor de eerste ritten van de Tour, misschien gaan we dit jaar eens naar de laatste rit op de Champs-Élysées.





**Reizen jullie dan echt van etappe naar etappe? Hoe lang staan jullie al klaar om de tour te zien passeren?**

**Peter en Manny:** Als we niet met “het kookeiland” onderweg zijn, staan we alleen, maar helemaal alleen zijn we niet. Veel mede-camperaars van diverse nationaliteiten zijn meestal in de buurt. Het is ook zo dat je niet te dicht langs de weg mag staan voor de veiligheid. Dus het is dan zoeken naar een inham waar je kan staan. Het liefst gaan we langs een helling staan omdat de renners daar trager voorbijrijden. We volgen ook de hele tour niet, meestal gaan we naar het zuiden van Frankrijk en de bergen. We hebben een bepaald reisdoel en staan dus ook niet aan alle etappes. Op sommige iconische plaatsen moet je soms dagen voordien al staan om zeker te zijn van een goeie plek, zoals de Mont Ventoux bijvoorbeeld. Maar voor veel ritten is het nodig om de dag ervoor de route reeds te verkennen met roadbook op papier en de rit te volgen die dan al met de gekende TDF-gele pijlen is bewegwijzerd. Maar als je ergens de koersrit hebt gevolgd, dan duurt het nog wat voor de weg weer vrijgegeven wordt. Als de weg weer vrij is dan is het voor ons weer een nieuwe uitdaging om een geschikte plaats te vinden voor de nieuwe rit die een dag later begint

**J.M en Anita:** Van etappe naar etappe is mogelijk bij vlakke etappes maar eens in de bergen niet zeker als men op een klim wilt staan. Zo hebben we verleden jaar de tour gevolgd van de ploegvoorstelling in Brest tot Mathieu Van der Poel zijn gele trui kwijtspeelde.



**Volgen jullie mee via radio of televisie zodat jullie weten wanneer jullie moeten klaarstaan voor de doortocht?**

**Noël en Jenny:** Elke dag bekijken we iedere rit van de ronde op de televisie. Na de doortocht van ‘onze rit’ bekijken we deze met extra aandacht voor de aankomst.

**Peter en Manny:** We hebben een satellietschotel en volgen de ritten op TV live en zien dan ook de renners naderen tot ze voor onze camper passeren. Het is ook een hele show, De reclame caravan is een stoet van sponsors die 45 minuten duurt en meer dan een uur voor de koers passeert. Dit is echt leuk en er wordt gegooid met gadgets, snoep, drank en gazetten. Maar ook worden er T-shirts gesmeten van de bolletjes en groene trui. Er rijden bevoorradingswagens voorbij die petjes en echte renner truitjes gooien. Er is veel sponsoring en reclame voor zo'n event, de deelnemende sponsors hebben graag dat hun namen, logo's en vlaggen zichtbaar zijn langs de rit waar de renners en de TV komt filmen. Daardoor hebben we al veel vlaggen en grote doeken gekregen waarmee we onze camper versieren en zo eigenlijk een beetje meedoen met deze kermis.

**J.M en Anita:** Wij schaffen ons ook een goed wielermagazine aan of een Tour-gids: daar staan per rit, het uurschema van de karavaan en de passage van de renners in vermeld.

Meestal volgen wij de ganse uitzending op televisie. Het hangt er natuurlijk van af waar we staan: verleden jaar stonden we op de Mur de Bretagne, waar we dan een bezoekje aan de stad hebben gebracht en iets gaan eten zijn in het centrum. We combineren de tour met toeristische uitstappen.

**Hebben jullie door de jaren heen vaste plekjes, waarbij jullie niet meer moeten nadenken en er al blindelings naartoe rijden?**

**Noël en Jenny:** In de maand juni verblijven we steeds op een Spaanse camping. Op 1 juli komen we via Frankrijk gedurende 3 weken 'al slenterend' huiswaarts. We zien dan welke bergrit ons past.

**Peter en Manny:** We staan zelden op vaste plekjes, de tour is ieder jaar anders. Dat is meteen ook het leuke, je verkent streken die minder gekend zijn en waar je normaal niet zou langskomen. Het is ook zo dat in de dorpen waar de TDF passeert dit als een feestdag wordt ervaren. Veel dorpen versieren hun huizen en maken allerlei decoratieve elementen. Soms is daar weken of maanden aan voorbereid. Zie maar wat de helikopters filmen vanuit de lucht met opvallende tafereelen die de lokale mensen en boeren daar willen laten zien.

**J.M en Anita:** Een vaste stek is moeilijk tijdens de tour omdat het parcours elk jaar verandert. Tenzij men een privé plekje heeft of zoals op de Ventoux waar je dan een week vooraf moet staan maar dat is niks voor ons.

**Hebben jullie er al een internationale vriendenkring opgebouwd? En hoe verloopt dan de verbroedering?**

**Noël en Jenny:** Als we daar 7 à 8 dagen op voorhand zijn, zijn de best geschikte plaatsen nog beschikbaar. Elke dag is er wel wat te beleven. Elke dag komen er campers van verschillende nationaliteiten bij en wordt er verbroederd.

Dit gebeurt meestal aan bijeen geschoven tafels zodat we gezellig kunnen aperitieven met mee genomen hapjes en drankjes. Ambiance verzekerd!

**Peter en Manny:** We hebben vrienden gemaakt langs de tour en dit gewoon door spontaan op bepaalde plaatsen uren te staan waardoor je onvermijdelijk in contact komt met anderen. Een daarvan, Antoine, werkt zelf bij de politie in Frankrijk. Antoine heeft tweemaal de beveiliging van caravan van de tour meegereden. We zien elkaar nu jaarlijks en genieten van elkaar bij het vertellen van anekdotes die we rondom de tour beleefd hebben.

**J.M en Anita:** Dit hebben wij door de jaren opgebouwd. Zo zijn we verleden jaar in contact gekomen met de grootouders van Alexis Renard (Cofidis) en hebben nu al terug afgesproken voor de voorjaarsklassiekers.

**Jullie worden zwaar verwend in 2022 : een paar mooie Pyreneeën-cols en Alpe d'Huez. Waar gaan jullie daar staan bijvoorbeeld?**

**Noël en Jenny:** Online zoek ik vele video's en foto's om de beste parkeergelegenheden uit te zoeken. Dit jaar wordt het waarschijnlijk de grote parking op de top van de Col d' Aubisque op 21 juli.

**J.M en Anita:** Op de klim, aan de start van de rit, een aankomst en zeker voor Alpe d'Huez, 2 dagen vooraf. Wij hebben enkele jaren geleden enkele kilometers verder gestaan met de camper en dan een skilift tot de top genomen.



**Voor de leek lijkt elke Tour op die van het jaar daarvoor? Voor jullie waarschijnlijk niet? Welke Tour staat met stip op nummer één?**

**Noël en Jenny:** Toen de start van de Ronde Van Frankrijk gebeurde in de stad Luxemburg ontmoette ik Eddy en Claudine Merckx op een terras. Naast de vele andere hoogtepunten was dat voor mij het sublieme moment. Alle hoogtepunten en mooie momenten die ik in al die jaren heb mee gemaakt zijn niet meer op te sommen.

Verder heeft iedere Tour en rit zijn charmes. Genieten van het moment is de boodschap.

**J.M en Anita:** 2017 misschien, omdat dan de Côte d'Azur werd aangedaan met een tijdrift in Marseille.

### **Praktisch? Hoe verloopt het lozen en innemen van water? En vooral het toilet lozen?**

**Noël en Jenny:** Op plaatsen waar vele campers bijeen komen zijn er loopspunten voor het chemisch toilet voorzien en bijna overal plaatsen om water in te slaan.

**Peter en Manny:** Het praktische doen we onderweg zoals het lozen en vullen van water. Met de Park4night app zien we waar de voorzieningen zijn langs of in de omgeving van de ritten. Een reserve toilet-cassette **is wel handig**.

**J.M en Anita:** Dat doen wij tussen 2 verplaatsingen in en ook telkens als de mogelijkheid zich voordoet. Niet zo van gisteren water ingenomen en geloosd, vandaag niet nodig!

### **Slaan jullie voor lange tijd voeding in, zodat jullie daarmee geen tijd verliezen?**

**Noël en Jenny:** Dit jaar voorzie ik om aan te komen in Laruns op 11 juli om vooraf in te slaan. Diepvriesproducten, conserven en toastbrood wordt opgeslagen omdat de houdbaarheidsdatum minstens 2 weken bedraagt. We voorzien een volledige dag voor de beklimming en het bekijken van alle mogelijke parkeergelegenheden.

**Peter en Manny:** We zien ook dat we wat proviand hebben voor enkele dagen. We hebben ook een fiets om lokaal iets te gaan halen zoals een brood of zo.

**J.M en Anita:** Niet speciaal, tijdens een verplaatsingen komt men voldoende supermarkten, bakkerijen, e.d., tegen.

### **Is het effectief toegelaten te overnachten langs de kant van de weg bij een Tour-doortocht? Of wordt het gedoogd? Verschilt het van streek tot streek?**

**Noël en Jenny:** Het wordt gedoogd om met de camper te kamperen langs de kant van de weg maar dan zijn de plaatsen meestal schuin. Voor meerdere dagen maakt dat het verblijven minder comfortabel.

**Peter en Manny:** De laatste jaren zijn ze wel strenger aan het worden voor overnachtingen te doen langs de TDF-ritten. Zoals verleden jaar mochten we niet staan langs de hele rit van de Mont Ventoux. We hebben daar al jaren gestaan op een kilometer van de top. Het mocht niet meer. De gendarmerie komt langs en je wordt gevraagd weg te gaan. We hebben plaats moeten zoeken op een weide mits toelating van de eigenaar. Ze zijn heel streng geworden en je kan maar beter staan waar het toegelaten is, want het is maar pech hebben als de politie je een paar uur voor de passage van de koers wegjaagt. Je vindt dan geen plaats meer om te staan omdat alle mogelijke plaatsen volzet zijn. Je moet niet vergeten dat de locals ook komen parkeren met hun stoelen en frigobox

**J.M en Anita:** Ik denk dat het afhangt van stad tot stad, het staat overal voldoende aangeduid of het is afgespannen waar niet gestaan of overnacht mag worden.





## En natuurlijk de hamvraag? Welke renner is jullie favoriet, jullie nr. 1 van alle tijden?

**Noël en Jenny:** Een speciale favoriet hebben wij niet, maar het is leuk om de Belgische renners te zien passeren en eventueel te ontmoeten.

**J.M en Anita:** Heb enorm veel bewondering de laatste jaren voor Podgaçar, als tourrenner en klimmer. Sagan als sprinter en natuurlijk Mathieu van der Poel ook omdat wij veel vrienden/kennissen hebben binnen de ploeg Alpecin-Fenix.

## De tour de France is een miljoenevent en we leven in tijden dat we op onze hoede moeten zijn voor terrorisme en dergelijke? Krijgen jullie soms politiecontrole? Al iets meegemaakt ?

**Noël en Jenny :** We nemen een zichtbaar beschikbare plaats in maar wanneer de autoriteiten zien dat deze plaats beschikbaar moet blijven voor brandweer en/politie dan komen ze u vriendelijk een andere plaats aanwijzen.

Voor andere zaken werd ik door de politie nooit aangesproken.

De tour de France is een 'circusevenement' waarvoor alles in Frankrijk moet wijken. Voor de supporters is dan ook bijna alles voorzien om er een feest van te maken. In de tour bestaat er geen hooliganisme.

**Peter en Manny:** Een keer hadden we plaatsgenomen op een dwarse veldweg in een rustige plek in de Pyreneeën . Tot dat er plots achter de heuvels een kolonne van boze boeren met tractoren aangereden kwam en de andere kant met pepperspray gewapende gendarmen kwamen; De boeren lieten daar honderden schapen op de weg om de tour te blokkeren. Ook smeten ze strobussels op de weg. De gendarmen gingen fel te keer met pepperspray en matrakken om de betogers te verjagen en de weg weer vrij te maken. We zaten midden dit tafereel. Dit is 's avonds op het nieuws zelfs vertoond. We waren bang want we vermoedden dat ze misschien van plan waren om onze camper in brand te steken om zo nog meer aandacht te krijgen op de media. Zelfs een prefect is langs gekomen om te bemiddelen met de aanvoerder van de betogers. We hebben zelf onze verrekijker geleend aan de gendarmen omdat ze er geen hadden. De koers is dan toch op het nippertje kunnen passeren, maar door de tegenwind werd de pepperspray die de gendarmen gebruikten tegen de betogers op de rand van de weg teruggeblazen langs het voorbij rijdende peloton. Die zijn dan een kilometer verder moeten stoppen en hebben hun brandende ogen moeten spoelen voor ze weer verder konden rijden.

**J.M en Anita:** Regelmatig maar dat is toch geen probleem als je met alles in orde bent! Geen idee hoe men op de hoede kan of moet zijn tegen terrorisme?

De tijdrit in Marseille (2017) was tijdens verhoogde veiligheid na de aanslagen, maar dat geeft ons juist een veilig gevoel.

De ploegvoorstelling in Brest (2021) was in Corona-tijd, wij hebben ons laten testen net voor de ingang.

Volg de voorschriften en regels en hou je vooral aan de snelheid als je door Frankrijk rijdt.

## Iedereen die de tour volgen als hobby heeft, beweert hetzelfde : de sfeer is fantastisch. Vertel eens? Wat is er zo speciaal aan de sfeer?

**Noël en Jenny:** Het is volgens mij onnodig om te beklemtonen dat de sfeer er optimaal is.

Voor de rest worden de dagen gevuld met bergwandelingen. Wielertoeristen aanspreken en aanmoedigen en de streek al wandelend te verkennen.

**Peter en Manny:** Hoe dan ook de koers zo volgen is een drukke bedoening. Er gebeurt altijd wel iets. Meestal is het rustig in de voormiddag, tot de drukte weer voorbij is.

Meestal proberen we in het eerste deel van de etappe een plaats te vinden in het geval we de dag nadien de volgende etappe willen volgen. Je moet rekening houden met wegen die afgesloten worden en de omleidingen die gedaan worden. Het is soms ook heel druk op parkings waar tientallen campers staan met vrienden, muziek en drank tot de late uurtjes. Als je rust zoekt dan is het beter plaats te nemen op kleine inhammen.

**J.M en Anita:** Persoonlijk vinden we dat de goede sfeer veel is verminderd sedert de coronapandemie. Je maakt niet meer met iedereen die voor, achter of naast je staat langs het parcours contact. Het hangt natuurlijk ook veel van je eigen ingesteldheid af!

Eerst maken wij een praatje met die mensen en als het klikt: we zetten ons tafeltje buiten, nodigen ze uit voor een apero of op de koffie, mensen brengen dan een koekje mee, enkel kennissen en vrienden nodigen wij uit in de camper. Sowieso wordt er bij koude en regenweer bijna niet "gesocialized".

**Wil je nog iets kwijt om de twijfelaars over de streep te trekken, om ook de tour te volgen?**

**Noël en Jenny:** De twijfelaars wil ik aanraden om het in ieder geval eens te proberen en daarna voor jezelf uit te maken of het voor herhaling vatbaar is. Maar naar mijn mening is het 'Tourvirus', eens je er bent van gebeten, nóg moeilijker weg te krijgen dan het coronavirus.

**Peter en Manny:** Voor ons is de ronde van Frankrijk als een rode draad die onze zomervakantie doorkruist, we gaan ook graag enkele dagen aan een meer staan in het zuiden om dan enkele dagen later weer een paar ritten te volgen. Het is allemaal niet zo gepland van dag tot dag, het wordt gewoon onderweg impulsief gepland in functie van waar we ons bevinden. Ook het weer speelt mee. Het moet leuk blijven en geen verplichting.

**J.M en Anita:** Het is een hobby als een andere en niet iedereen heeft/houdt van dezelfde hobby. Maar indien het je aanspreekt zou ik niet weten waarom je zou twijfelen, we zijn ook geen mensen op meerdaags op een camping te staan, Het is een zekere vorm van reizen en zeker geen vakantie, zeggen we altijd.





# De ledenpagina... Chris en Martine.

Chris en Martine uit Zottegem zijn beginnelingen in de camperwereld. Zij hielden al lang van reizen en vooral Zuid-Europa behoorde tot hun favoriete bestemming.

Toen het pensioen kwam, hakten ze de knoop door en kochten een camper. De Challenger 260 is perfect gebouwd om met twee te reizen en toch af en toe twee kleinkinderen de kans te geven om mee op stap te gaan.

Sinds augustus 2021 hebben ze al twee reizen op de teller staan en het zijn niet van de minste. De eerste reis verliep via de Ardèche (la Dolce Via) naar de Frans-Spaanse grens en verder tot in de provincie Murcia, om via het binnenland van Spanje en de Westelijke route door Frankrijk terug te keren.

Met hun tweede reis richtten ze hun pijlen op de Algarve, niet alleen om die prachtige streek voor het eerst te verkennen, maar ook om een idee te krijgen van wat dat nu precies kan inhouden, dat 'overwinteren in het Zuiden'.

Wat zeker nog op het programma staat de komende jaren is de Amalfi-kust, die zij zich herinneren als de reisbestemming die op hen de grootste indruk nagelaten heeft van hun talloze reizen door Zuid-Europa.

Zo beschrijven zij zelf deze streek:



*“Waar water en bergen mekaar raken gebeurt er altijd iets wonderlijk, maar de kustlijn van Amalfi is hierin toch uitzonderlijk. Net omdat er zoveel indrukwekkende plaatjes te schieten zijn, is het moeilijk om er enkele plaatsjes uit te kiezen. De kustweg en zeker ook de zee biedt je het allermooiste wat dit paradijs te bieden heeft. Niet vergeten dus om ook even een kijkje te nemen van op het water. Als we dan toch een plaatsje moeten noemen, laat dat dan Ravello zijn. Schilderachtig in alle betekenissen van het woord.”*

Toch is hier ook een zeer grote 'maar' op zijn plaats: het risico nemen om de kustlijn af te rijden, nemen ze liever niet. Niet in de eerste plaats omwille van de smalle weg, maar omwille van de andere weggebruikers. Nergens zijn ze meer roekeloze chauffeurs tegengekomen, nergens hebben ze meer blutsen gezien in auto's en bussen. Ze gaan voor het alternatief: de bus nemen vanaf een van de campings buiten de Amalfi-kustlijn.

De Strade Bianche-streek heeft dan weer Chris' hart gestolen als fervent (sportief) fietser. En toch gaat zijn liefde verder dan het parcours van deze mooie (bijna) klassieker. En weer laten we Chris zelf aan het woord:



*“De Crete Senesi is een streek die je trakteert op een heel ander Toscane dan we meestal gewoon zijn. De lange stroken Strade Bianche vergasten je niet alleen op adembenemende vergezichten en verrassend leuk en mooi bochtenwerk, je ervaart er al die schoonheid ook echt op een unieke wijze wanneer je helemaal alleen, ondanks de zware fysieke inspanning, overweldigd wordt door een natuur zoals je ze alleen hier ziet. Een tip: verdeel het parcours in 3 stukken en kies voor een mountainbike. Het was in ieder geval de mooiste fietservaring die ik ooit had.”*

Enkele highlights: Siena vanzelfsprekend. Maar een zeer aangename verrassing die Chris is bijgebleven is een bezoek aan de abdij van Monte Oliveto Maggiore. Voor diegenen die in de buurt komen, geeft Chris je de richtlijnen:

*“Als je van Buonconvento naar Asciano rijdt, dan kom je ergens halverwege de SP451, aan je rechterzijde de Abbazia di Monte Oliveto Maggiore tegen. Let goed op, want voor je het weet ben je er voorbij, de abdij zelf zie je niet staan vanaf de rijweg. De abdij heeft een leuk park, maar vooral binnen kom je onder de indruk van het bouwwerk dat je zonder één airco een verfrissend rustpunt biedt in de hete broeihaard die het zomerse Toscane dikwijls is.”*

Wat koken in de camper betreft, zijn ze nog wat aan het zoeken. Toen hen voor dit reisverhaal werd gevraagd wat hun favoriete gerecht in de camper was, antwoordden ze prompt : Orloff. Ondertussen moeten ze toegeven dat ze zich daarin wat vergaloppeerd hebben, zodat het koken tot nog toe bij simpele dagelijkse kost is gebleven. Maar ze hebben goede voornemens om daar verandering in te brengen, de aankoop van een kleine barbecue is daarvan het bewijs.

Culinair genieten van streekgerechten in plaatselijke restaurants, blijft trouwens voor hen een altijd mooie ervaring.

Chris en Martine hebben plannen genoeg om de komende jaren er met de camper op uit te trekken, dat is meer dan duidelijk.



Willen jullie ook, zoals Chris en Martine, jullie reisverhaal hier zien staan, vul dan dit [formulier](#) in, en we nemen contact met je op.

# Nieuw op de website

Roger heeft er een, jammer genoeg ingekorte, rondrit door Spanje en Portugal opzitten. Zijn verhaal kan je lezen op de website.

De volledige eerste jaargang van de Camper-Sprokkels staat nu volledig op de website, met inhoudsopgave.

En de groep heeft nu een heuse QR-code...



Deze nieuwsbrief is exclusief bestemd voor diegenen die zich inschreven voor ontvangst.

De volledige nieuwsbrief of afzonderlijke artikels mogen niet gekopieerd en/of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerders.

©VLAAMSE MOBILHOMEREIZIGERS

[www.vlaamsemobilhomereizigers.weebly.com](http://www.vlaamsemobilhomereizigers.weebly.com)

De volgende Camper-Sprokkels verschijnen op 1 augustus 2022.

Zin om een bijdrage te leveren ? Ideeën voor onderwerpen? Laat het ons weten!  
vlaamse.mobilhomereizigers@gmail.com

**Met extra dank aan het team van nalezers en verbeteraars. Het was een goed belegde boterham, deze keer!**