

5 dagen Giethoorn Nederland 09-07 tot en met 15-07-2018

Maandag 09-07: Vertrokken in Schelle om 2 uur en in Giethoorn rond 18,30 uur. Overnacht op camperplaats "De Zuiderkluft" aan de jachthaven alles erop en er aan, mooie plaatsen met stroom, toilet, douches en wasmachine apart te betalen met een kaart. Bij de havenmeester betalen.
Km; 278

Camperplaats "De Zuiderkluft"



Dinsdag 10-07: Deze morgen als we opstonden regen en om 11 uur kwam de zon erdoor en warm geworden. We zijn naar het centrum van Giethoorn geweest, niet zo ver van de camperplaats, echt moeite zeer mooi met hun kanaaltjes en bruggetjes mooie onderhouden huizen die niet anders te bereiken zijn dan met de boot.

Giethoorn het Venetie van het noorden





Woensdag 11-07: Deze middag hebben we een boot gehuurd aan de camperplaats voor 2 uur aan 30 €. Waren maar juist aan het varen toen het begon te regenen. Na een half uur is het gestopt. Eén boot is met zijn punt in mijn rug gevaren, met de nodige pijn. Het is er heel druk met al die bootjes. Men kan beter een rondvaartboot nemen. Op de camperplaats in de zon gezeten en met ons hondje Morly gespeeld met de bal



Donderdag 12-07:Een ritje gemaakt met de fiets Giethoorn – Jonen – Blokzijl Giethoorn, ongeveer 37 kmter met venijnige bruggetjes waar men te voet over moest. onderweg in Jonen het pont genomen, 1,20 € pp, Enkele ooievaars gezien op nest.



Vrijdag 13-07: Deze middag zijn we meegegaan met een rondvaartboot.
Veel aangenamer dan zelf varen, nu zie je iets.
Je krijgt uitleg over het meer dat ontstaan is door turfwinning en maar één meter diep is.
Men kan er goedkoop en lekker gaan eten in het visrestaurantje .



Zaterdag 14-07: Ook vandaag een fietstocht gemaakt via de Blauwe Hand – De Beukerwilde naar Sint-Jansklooster - daar het bezoekerscentrum “De Wieden” van Natuur monumenten bezocht. Men kon er ook rondvaarten maken . De fietswegwijzers gevolgd tot in Dwarsgracht, en zo terug naar Giethoorn , de camperplaats Dwarsgracht is zeker zo mooi als Giethoorn en veel rustiger. En na een prestatie ook verkoeling zoeken en iets drinken. Een fietstocht van 26 kmter, ook met de nodige bruggetjes en kanaaltjes..



Zondag 15-07: Vandaag inpakken en om 9,30 uur vertrokken op de camperplaats in Giethoorn. Zelfde weg genomen zoals we gekomen zijn. Om 14,30 uur thuis gekomen.

Giethoorn is heel mooi maar ook zeer druk. Het is hier een chaos van bootjes en opstoppingen in de grachten, maar het zijn allemaal fluisterboten op accu. Je kon er ook naast wandelen en dat wij gedaan hebben. en dan zie je de schoonheid van het dorp, de huizen en de eilandjes met hun bruggetjes Daarentegen was Dwarsgracht veel rustiger en zeker zo mooi. Haast geen bootjes, alleen aan het enige restaurant daar, goed om iets te eten en te drinken. Gefietst op smalle fietspaden en veel venijnige bruggetjes waar je telkens moest afstappen en te voet overgaan omdat ze te hoog waren. Om te fietsen is het hier een paradijs van natuurschoon. Het is ons hier zeer goed bevallen en komen zeker nog terug.
Totaal 544 kmeters